

December 2021 - januari 2022
Jaargang 8, nr. 6

Cosmas en Damianus

Parochieblad van parochie H.H. Cosmas en Damianus Groesbeek

WAT BETEKENT KERST VOOR JOU?



**EXTRA DIK
NUMMER !**

* Huismuseum de Kleine H. Geest * pro Deo * lief & leed *
de doorgeefpen * St. Maarten * Communie & Vormsel * goede
voornemens * recept Driekoningen * kinder(Kerst)pagina's *
de column van Netty * en nog veel meer! *

INFORMATIE

PAROCHIE H.H. COSMAS EN DAMIANUS

PAROCHIECENTRUM

Bezoek- en postadres:

Kloosterstraat 2, 6562 AW, Groesbeek

Openingstijden: ma. t/m vr. tussen 9.00 - 12.00 uur

T: 024-3971473 E: par.groesbeek@kpnmail.nl

www.cosmasendamianusgroesbeek.nl

Facebook: facebook.com/cosmas.damianusgroesbeek

Twitter: @HDamianus

Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972

Ledenadministratie: wijzigingen via parochiecentrum

(zie hierboven)

PASTORAAL TEAM

Tijdens kantooruren bereikbaar via het

parochiecentrum T: 024-3971473

Waarnemend Pastoor Aloys van Velthoven

T: 06-20164473 of 024-3590601

E: a.vanvelthoven@kloosterbrakkenstein.nl

Pastoraal werkster Joke Huisintveld

E: jokehuisintveld@protonmail.com

T: 06-36175289

Pastoraal werker Peter Pot

E: pagm.pot@home.nl T: 06-17909384

PAROCHIEBESTUUR

Waarnemend Voorzitter: Aloys van Velthoven

T: 06-20164473 of 024-3590601

Vicevoorzitter: Ton Lansdaal

E: tlansdaal@bisdomdenbosch.nl

T: 06-52 00 03 24

Penningmeester/secretaris: Dick Winkel

T: 024-3978444 / 06-23166417

E: dgmwinkel1958@kpnmail.nl

Gebouwenbeheer: *vacant*

Bestuursleden: Rob Paulis T: 024-3977718 (na 19.00

uur) en Barbara Pattikawa T: 06-11130073 |

barbara.pattikawa@gmail.com

Administratie: *vacant*

KERKHOFBEHEER

C&D/De Horst: Tom Weber T: 06-12787297 |

tomenlidy@gmail.com

Breedeweg: Teun van Grinsven T: 06-20623972

COSMAS EN DAMIANUS

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum.

Misintenties: parochiecentrum of sacristie

(publicatie in krant graag doorgeven vóór maandag

12.00 uur)



Rekeningnummer kerkbijdrage:

NL86 RABO 0117 4059 49

Rekeningnummer algemeen:

NL82 RABO 0117 4373 52

St. ANTONIUS

St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg

T: 024-3971998

Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg

T: 06-22214898

Misintenties: sacristie/brievenbus Breedeweg of parochiecentrum C&D (publicatie in krant via parochiecentrum, graag doorgeven vóór maandag 10.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage:

NL29 RABO 0117 4051 32

LOCATIES WAAR OOK WORDT GEVIERT:

- Karl Leisner-Mariendaal kapel,

Bellevue 9, 6561 BZ Groesbeek.

Contact beheerder (André Brouwer) T: 06-11199935

- Woonlocatie De Meent

De Meent 2, 6562 CZ Groesbeek

Contact (F. Rutten) E: f.o.rutten1@kpnmail.nl



INHOUD



Huismuseum de Kleine H. Geest Blz. 8



H. Communie & Vormsel Kuba Blz. 23

En verder:

- Pastorale gedachte	4
- Uit de parochie	5 & 20
- Jubileumjaar	7
- Kerk & samenleving	8
- Pro Deo	9
- Van de bestuurstafel	10 & 11
- Lief en Leed	13
- Koren	14 & 15
- Liturgische kalender	16 & 17
- De doorgeefpen	19
- Wat betekent Kerst voor jou?	21
- Jeugd	23
- Kind en gezin	24 & 25
- Goede voornemens	27
- Recept	29
- Puzzel en prikbord	31
- Column Netty	32

Blz.:

Beste lezer,

Voor u ligt een blad, dat u door de donkere wintermaanden leidt van Sint Maarten, via de Adventsperiode naar Kerstmis, Oud & Nieuw tot aan Driekoningen. In de hoop u hiermee inspiratie, een feestelijk gevoel en waar nodig hoop en ondersteuning te mogen bieden.

Helaas kunnen wij u niet beloven, dat alles wat in het blad staat ook daadwerkelijk doorgang zal vinden. In deze onzekere tijden was het bij het samenstellen van het blad (nog) niet duidelijk wat alle consequenties van (eventuele, nieuwe) coronamaatregelen zouden zijn.

Advent komt van advenire, wat "komen na, aanbreken" betekent. Wij worden allemaal uitgedaagd open te staan voor veranderingen en deze een positieve wending te geven. Met de komst van Jezus mogen wij ons afvragen hoe wij elkaar daarin kunnen ondersteunen.

Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar!

Vooruitkijkend en vol met hoop op de toekomst wensen wij u een heel mooie en warme kersttijd en veel gezondheid en zegen voor u en de uwen in het nieuwe jaar!



De redactie

N.B.: Het volgende parochieblad verschijnt medio februari en loopt tot begin april 2022. Kopij inzenden naar: redactie@cosmasen.damianusgroesbeek.nl



Bekijk onze prachtig vernieuwde website www.parochiegroesbeek.nl en meld u meteen aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief: par.groesbeek@kpnmail.nl

PASTORALE GEDACHTE

Vol verwachting leven we toe naar het Kerstfeest. Het feest van de geboorte van Jezus, onze Redder, Hij die de blijde boodschap bracht van naastenliefde, vertrouwen op God, vrede en gerechtigheid.

Dat er iets buitengewoons, iets heiligs, op handen was, dat had de engel Gabriël al gemeld aan zijn aanstaande moeder Maria: *"Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden"* (Lucas 1, 31-32).

Toen de geboorte van Jezus eenmaal een feit was, werd dit als eerste gemeld aan de herders in het open veld, die tijdens de nacht hun kudde bewaakten. Dat gebeurde ook door een engel, een engel des Heren: *"Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David"* (Lucas 2, 10-11). Dus de herders, eenvoudige mensen, kregen als eersten te horen dat Jezus, de Redder geboren was, een boodschap die voor alle mensen bestemd was, en nog steeds is. Ze gingen onmiddellijk naar Bethlehem en ... *"vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag"* (Lucas 2, 16). Deze buitengewone ervaring maakte diepe indruk op de herders, en die heeft hun leven in positieve zin veranderd. Er staat namelijk: *"De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden"* (Lucas 2, 20).

Ook in ons leven komen wel eens 'engelen' op ons pad: mensen die ons leven een positieve wending geven, die ons nieuwe energie geven, of die moeilijke omstandigheden, zoals in deze coronatijd, draaglijk maken, zoals artsen, verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers. Of een 'engel' in de hoedanigheid van de schrijver van een boek; een boek dat we 'toevallig' tegenkwamen. Het kan ook iemand zijn die ons echt aandacht en tijd schenkt als we last hebben van een gevoel van leegte of zinloosheid. Soms zullen we dan denken: het lijkt wel of God ervoor gezorgd heeft dat deze persoon op mijn pad kwam. Bij 'engelen' op ons pad gaat het eigenlijk altijd om naastenliefde.

Naastenliefde in de praktijk brengen is soms lastig. Dat merken we bijvoorbeeld bij discussies over wel of niet vaccineren. Of als onze partner door een ziekte een ander mens wordt. Of bij spanningen in families. **Toch, telkens als het lukt om te handelen uit naastenliefde, zal dat ook onszelf gelukkig maken, dat is de boodschap die Jezus ons gebracht heeft. Laten we hopen en bidden dat de viering van het Kerstfeest, het feest van de geboorte van Redder Jezus, ons allen liefde, vertrouwen en vreugde mag geven!**

Pastor Peter Pot



Beste parochianen,

Hopelijk kunnen we binnenkort de lange periode afsluiten waarin het coronavirus zo bepalend is geweest. Na donker komt eens licht, daar mogen we op vertrouwen. Met Kerst vieren we dat het Licht van Jezus Christus in de wereld is gekomen. Wat onze omstandigheden ook zijn, dat Licht kan ons geloof, hoop en liefde geven.

Wij wensen iedereen een zalig Kerstfeest en een geïnspireerd Nieuwjaar!

Hartelijke groeten, pastoraal team en parochiebestuur



uit de PAROCHIE



Vrijwilligersavond

Om begrijpelijke redenen heeft het bestuur besloten de voor dit najaar geplande vrijwilligersavond te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. Reden om hier en nu alvast alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten en héél hartelijk te bedanken voor hun enorme en zeer gewaardeerde inzet in het afgelopen jaar!

Wij hopen op weer een prettige samenwerking in het nieuwe jaar!

BE-DANKT ALLEN!

Jubilaris bij het k.k. Horst Sion Breedeweg

Tijdens het St. Caeciliafeest op zondag 21 november 2021 werd dhr. Simon Meilink gehuldigd i.v.m. zijn 40-jarig lidmaatschap. Dit was eigenlijk al vorig jaar, maar door de coronamaatregelen kon dit toen niet doorgaan. Wel kreeg Simon thuis toen een mooi boeket bloemen.



Zondag 21 november jl. werd er uitgebreid bij stilgestaan tijdens de H. Mis in de St. Antoniuskerk in de Breedeweg en tijdens het feestmatinee in de Sleutel.

In 1980 werd Simon lid van het kerkkoor op de Horst. In 1985 gingen de Horst en Sionsheuvel samen en Simon was van dit fusiekoor tot 2015 de voorzitter (35 jaar). In dit jaar kwam ook het koor van de Breedeweg bij dit fusiekoor. Alle koren rond het centrum van Groesbeek gingen nu samen. Het voorzitterschap vervulde hij met hart en ziel, hij was betrokken en vastberaden.

Heel veel vrije tijd heeft hij ervoor opgeofferd. Ook zette hij zich in voor de restauratie van het kerkorgel en zorgde voor de tot standkoming van een cd met Gregoriaanse muziek. In 2004 nam Simon het dirigeerstokje ter hand en nu nog steeds vervult hij deze rol als de dirigent er niet kan zijn. Verder is hij voorganger geweest bij avondwaken (28 jaar) en was hij vele jaren lid van de muziekcommissie. Ook was hij heel actief voor de Slenk, schutterij en als Sinterklaas.

Simon, gefeliciteerd met dit jubileum van ons allemaal; leden, dirigent en bestuur. Hopelijk kunnen wij nog lang genieten van jouw mooie basstem en je mededirigentschap!

Een woord van dank

Het kerkbestuur bedankt de firma Eikholt Kwekerijen c.v. gevestigd Hoge Horst 37 alhier voor het opruimen van alle puinafval wat op de begraafplaats aan de Kloosterstraat lag.

De medewerkers van de firma Eikholt hebben in samenwerking met de vrijwilligers alles netjes opgeruimd en afgevoerd.

Namens het kerkbestuur, groeten Teun van Grinsven

Sint Michael *Kringloop*



Geopend op:

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur

Inbreng van spullen kan elke maandag van 10.00 tot 16.00 uur

Telefoonnummer: 0611199935

Buiten kunt u terecht voor o.a.:

zuivelproducten, noten, groenten/fruit, snijbloemen en tuinplanten.

www.kringloopgroesbeek-sintmichael.nl

Industrieweg 19 te Groesbeek

Ook het adres voor:

Noveenkaarsen

Heiligenbeelden

Rozenkransen

Graflichten

Gerarduskalenders, enz.

100-jarig bestaan van de Cosmas en Damianuskerk in september 2022 (3)

In april 1920 komt eindelijk het fiat van de bisschop en bij de aanbesteding eind augustus neemt de Nijmeegse aannemer Mestrom het reusachtige karwei aan voor fl. 262.103,31 omgerekend naar de huidige waarde een bedrag van anderhalf miljoen euro. Een gigantisch bedrag voor de grotendeels arme bevolking.

De aanvulling op de benodigde gelden komt uit de 'kerkpenning'. Iedere zondag bezoeken tientallen zelatrices elk huisgezin, arm en rijk, om de bijdrage te innen. Gegoede parochianen krijgen om de twee maanden een speciale collectant aan de deur. Andere bronnen van inkomsten zijn giften en de verkoop van grond. Verder verlenen de parochianen hand- en spandiensten bij de bouw. Zo'n 1¼ miljoen uit Kleef afkomstige stenen vervoeren boeren met paard en wagen van het station Groesbeek naar het bouwterrein. Een karwei van ruim een half jaar. *'Allen voldeden aan het verzoek, behalve zes boeren op de Plak en drie op de Heikant'*, meldt Rovers zuur. Gevoel voor symboliek is hem niet vreemd: op maandag 27 september, de feestdag Cosmas en Damianus, gaat de eerste spade in de grond. De bouwvakkers zijn vooral afkomstig uit het verarmde Duitsland. Groesbekers werken er vanwege hogere lonen elders, betrekkelijk weinig. Rovers spoort zijn parochianen aan de bouw van de kerk met gebed geestelijk te steunen en elke avond na het rozenkransgebed een extra Onze Vader en Wees Gegroet te bidden *'teneinde van God te verkrijgen, dat er geen ongelukken tijdens de bouw zouden geschieden.'* Of dat heeft geholpen leest u de volgende keer.



Op 31 maart 1921 vindt onder grote belangstelling de plechtige eerste steenlegging plaats. Bron: Collectie G.G. Driessen

Sjef Schmiermann

WIST U DAT?

- * Er 11 **vormelingen** worden gevormd?!
- * We in januari de voorbereiding voor de **eerste H. Communie** gaan starten met 25 communicanten?!
- * We periodiek met een aantal jongeren een **thematafel** inrichten achter in de C&D-kerk?!
- * Er overleg plaatsvindt met het **koor Vivace** over het bij bijzondere gelegenheden weer komen zingen in oze parochie?!
- * Er op www.rkkerk.nl veel interessante informatie te vinden is, o.a. over het vieren van **Kerstmis in coronatijd**?!

KERK & SAMENLEVING



Dagbesteding "Inn de Natuur"

De kleinschalige dagbesteding van stichting Inn de Natuur is er voor mensen met een lichte vorm van dementie en mensen die zich eenzaam voelen. De basis van de dagbesteding is: gehoord en gezien worden, schik hebben en leuke dingen doen. Door het kleinschalige karakter is er veel persoonlijke aandacht. Er zijn vaste activiteiten zoals wandelen, het gespreksrondje en het maken van de lunch, maar ook afwisselende activiteiten zoals spellen of knutselen. In het

gespreksrondje is er aandacht voor zingeving en het omgaan met de nieuwe levensfase. Door hier dieper op in te gaan, voelen deelnemers zich gehoord en gezien en kunnen hun ervaringen een plaats krijgen. Ook vrijwilligers en leiding doen actief mee aan dit rondje. Hierdoor ontstaat er een sfeer waar je je op je gemak, veilig en gewaardeerd voelt. U kunt kosteloos een dag komen ervaren. Vergoeding voor de deelname aan de dagbesteding kan in de vorm van een PGB-budget, maar ook particulier. **De dagopvang is elke dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 17 uur. Locatie: Verenigingsgebouw De Sleutel, Breedeweg.**

Meer informatie via www.inndenatuur.nl of e-mail: stichting@inndenatuur.nl. Of bel voor een persoonlijk gesprek met Hans Hocksenaar via 024 3974490.

Het huismuseum 'de kleine Heilige Geest' ook dit jaar in kerstfeer ingericht

Door corona was het de afgelopen tijd moeilijker om bezoekers te ontvangen. Maar er was ook angst om te komen kijken. Toch zijn er in de oktobermaand verschillende bezoekers, ook uit de omgeving, in het museum geweest en hebben genoten van wat er te bezichtigen is. Naast de H.H. Engelbewaarders, Maria en Rozenkransen, kon men het hele huismuseum bezichtigen. Gedurende de komende maanden zal het museum extra aandacht schenken aan de sfeer van het kerstgebeuren, met een paar honderd mini-kerststalletjes en beelden (zoals de blijde boodschap, Maria in verwachting en een grote collectie betreffende de vlucht naar Egypte en bijzondere grotere kerstgroepen). Tevens is het hele museum te bezichtigen. In deze coronatijd is het museum helaas alleen na een telefonische afspraak te bezoeken (dus geen open dagen).

KOM GERUST EEN KIJKJE NEMEN, DE DEUR STAAT VOOR U OPEN, HET HELE JAAR DOOR. WELKOM IN EEN SFEER DIE OOK U GOED ZAL DOEN.

KOM GERUST EEN KIJKJE NEMEN, DE DEUR STAAT VOOR U OPEN, HET HELE JAAR DOOR. WELKOM IN EEN SFEER DIE OOK U GOED ZAL DOEN.

Een gezegende tijd voor u allen! Diny Kuijpers-Rutten, Van Ruysdaelweg 37 6562 XD Groesbeek. Tel. 024 6636755 mobiel 06-11274754 E: dinyklhg@xs4all.nl / W: www.dekleineheiligegeest.nl.





***"Hoe lieflijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt,
die goed nieuws verkondigt en die heil komt melden!"***

Zo schrijft Jesaja. Het is een jubel, een lied op de komst van de nieuwe tijd, de nieuwe Koning, de Emanuel; God met ons. Deze tekst past goed bij de Advent; het grote verwachten op de komst van Kerstmis. Het feest dat straalt in het duister, dat verbindt wat ontbonden is. Een feest dat de mensen verzacht, een feest dat uitnodigt om je dankbaarheid te uiten aan diegene(n) waar je van houdt, waar je zakelijk mee verbonden bent, de mensen waarmee je werkt, enz. Maar wij mogen ook dankbaar zijn aan God, juist met Kerstmis, omdat Hij bij ons heeft willen wonen, net als wij, kwetsbaar heeft willen worden, als een kind zo klein en ontvankelijk in een toen harde, wrede tijd om ons nabij te zijn en blijven. Dankbaar omdat Hij altijd dezelfde blijft, gisteren en vandaag, door alle tijden heen. Dat is ook wat Kerstmis is; elke keer opnieuw het Kind ontvangen, samen onderweg op zoek naar Hem. Net als toen de drie wijzen, om het met onze eenvoudige gave het goed-doen voor de ander, zorgen voor de schepping, de liefde te leven, Hem te eren, te danken en ontvangen.

Zalig Kerstfeest!

Martijn Pouwelsen, Oblaat osb



ADVENT

*Licht dat groeien mag
Licht, dat ons hart verwarmt
tot wij in lichterlaaie staan
In de diepe stilte
van de nacht
wachten wij op wat
komen gaat
Verlangen...
Licht in de nacht,
verlicht ons, elke dag*

J. Huisintveld

KERSTWENS

*De onbevangenheid van het Kind
De overgave van Moeder
De bescheidenheid van Vader
De vreugde van de Engelen
De verwondering van de Herders
De eerbied van de Koningen
Kan inspiratie zijn voor
Uw liefde en gezondheid
Voor nu en later
Voor uw verdere leven*

F. Jongeneel

van de BESTUURSTAFEL

Financiële mededelingen:

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Aan het eind van het jaar is het tijd om u te bedanken voor de deelname aan de kerkbijdrage. Zonder deze kerkbijdrage is het in stand houden van een parochie moeilijk. Dat u bijdraagt aan de vitaliteit van uw parochie is een bedankje waard!

Bij deze dus, hartelijk dank! U, die geeft voor de kerk voor morgen en daar waarde aan hecht.



Opheffen rekeningen

- NL95RABO0117408115 wijzigen in NL86RABO0117405949
- NL82RABO0117405051 wijzigen in NL86RABO0117405949
- NL49INGB0000995231 wijzigen in NL86RABO0117405949
- NL68INGB0000944837 wijzigen in NL86RABO0117405949

In 1977 zijn de drie parochies Sionsheuvel, De Horst en het Dorp gefuseerd tot de parochie Groesbeek. Destijds zijn alle betaalrekeningen aangehouden en wordt daar tot op heden nog kerkbijdrage op overgemaakt, zij het slechts nog door enkelen. De kerkbijdrage voor de 'toren' Cosmas en Damianus wordt sinds 1977 overgemaakt NL86RABO0117405949. Daar het aanhouden van een betaalrekening ongeveer € 200,00 kost voor de parochie zou het fijn zijn wanneer we de vier bovenstaande betaalrekeningen zouden kunnen opheffen. **Wilt u daarom uw automatisch periodieke overboeking wijzigen en het rekeningnummer begunstigde wijzigen in: NL86RABO0117405949?!** Deze besparing in de bankkosten van ca. € 800,00 per jaar is eenvoudig te realiseren wanneer u het rekeningnummer begunstigde wijzigt. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Betalen met uw telefoon – de GIVT app

Al eerder besteden we er aandacht aan, **u kunt betalen met de GIVT-app in de kerk en thuis wanneer daar de eucharistieviering volgt en straks ook in de Mariakapellen.** Alle betalingen zijn herleidbaar voor wie de betalingen zijn bestemd, voor welke kerktoren en voor welke Mariakapel. Zeker nu de banken zich meer terugtrekken en de parochie meer tijd en energie in het afstorten van collecte- en kaarsengeld steekt, zou het fijn zijn als we met elkaar de hoeveelheid af te storten geld op deze wijze zouden kunnen verminderen.

Dick Winkel, penningmeester



OPROEP!

*Wilt u met ons meedenken over (al dan niet ludieke) manieren voor het vergaren van **extra inkomsten voor uw kerk** in deze lastige tijd?! Uw suggesties zijn van harte welkom via E-mail:*

par.groesbeek@kpnmail.nl





Aankondiging Actie Kerkbalans 2022

Beste parochiaan van Groesbeek-dorp, Sionsheuvel, Breedeweg en De Horst, **Samen vormen we de parochie H.H. Cosmas en Damianus.** We zorgen ervoor dat de blijde boodschap van Jezus doorgegeven wordt en zoveel mogelijk waargemaakt wordt. **Daarvoor wordt er van alles gedaan in de parochie: vieren, leren, dienen en gemeenschap zijn.** Vieren doen we in eucharistievieringen, woord- en communievieringen en gebedsdiensten. Leren doen we door de verhalen uit de bijbel te vertellen en uit te leggen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Afgelopen jaar waren er weer enkele tientallen communicanten en vormelingen en er waren zo'n tien dopelingen. Dienen doen we door huis- en ziekenbezoek, verzorgen van uitvaartdiensten, ondersteuning van arme mensen dichtbij en veraf, liefde voor al wat geschapen is. Gemeenschap zijn doen we door een gastvrije parochie te zijn, aandacht te hebben voor elkaar en door het stimuleren van de vrijwillige inzet van ieders talenten.

Het parochieleven biedt aan vele mensen inspiratie, vreugde, troost en rust. Voor dit alles zijn er naast vrijwilligers betaalde krachten nodig en gebouwen, die goed onderhouden en verwarmd dienen te worden. **Om dit blijvend mogelijk te maken, is uw kerkbijdrage van wezenlijk belang. Mogen wij ook in 2022 weer op u rekenen? Elk bedrag is welkom! Als u niet weet wat te geven, dan is €10,00 per maand een mooi richtbedrag. Het is nu al mogelijk uw kerkbijdrage voor 2022 over te maken op NL 86 RABO 0117 4059 49 ten name van Parochie H.H. Cosmas en Damianus. Voor de Sint Antoniuskerk is het ook mogelijk om de kerkbijdrage over te maken op rekeningnummer NL 29 RABO 0117 4051 32, eveneens ten name van de Parochie H.H. Cosmas en Damianus. Daarnaast is het mogelijk om geld in een envelop te doen en af te geven bij het parochie-secretariaat.** Als u uw bijdrage via automatische overschrijving overmaakt, kunt u dat voortzetten. Vanwege de ANBI-status van de parochie is uw kerkbijdrage volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als u deze vastlegt in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Voor meer informatie over belasting en schenken, kunt u contact opnemen met penningmeester Dick Winkel, dgmwinkel1958@kpnmail.nl, tel. 0243978444. **Laten we er samen de schouders onder zetten! Bij voorbaat hartelijk dank voor uw kerkbijdrage!**

Met vriendelijke groet, namens het parochiebestuur en pastoraal team, Aloys van Velthoven, pastoor

Presentatie gebouwenplan

De wereld verandert, ook in Groesbeek. De tijd van het Rijke Roomsche Leven ligt achter ons en een nieuwe uitdaging ligt voor ons. Onze parochie is vooral vanaf 2014, na de fusie, in zwaar weer terecht gekomen, zowel organisatorisch, financieel als pastoraal. Het afgelopen jaar is de financiële situatie goed in kaart gebracht. Daarover bent u eerder geïnformeerd via het parochieblad. **Op de informatieavond in de Cosmas en Damianuskerk op 10 juni jl. is duidelijk geworden dat er maatregelen getroffen moeten worden om als parochie vitaal te blijven en het financiële hoofd boven water te houden.** Er zullen bijvoorbeeld maatregelen nodig zijn om de hoge kosten terug te dringen die te maken hebben met (kerk)gebouwen. Zo kan sluiting of herbestemming van een kerkgebouw niet uitgesloten worden. En verhuurde panden dienen voldoende rendement op te brengen. Besluitvorming over (kerk)gebouwen vraagt zakelijk denken in een kerkelijke context. **Met dit uitgangspunt heeft het bestuur besloten in het voorjaar van 2022 een gebouwenplan te presenteren aan de parochie.**

Het parochiebestuur, Aloys van Velthoven, pastoor/voorzitter en Ton Lansdaal, vicevoorzitter



GROESBEEK
OPTICIENS EN AUDICIENS

uw vakman voor horen en zien

Dorpsstraat 14 6562 AB Groesbeek

Tel.: (024) 397 66 68 info@optiekgroesbeek.nl

www.optiekgroesbeek.nl

*“ Voor een waardig afscheid van jouw dierbare
waarbij alle tijd en ruimte is om het
op jouw manier te doen”*

- Uitvaart van A tot Z geregeld
- Maatwerk
- Ook opbaarmogelijkheden in Groesbeek
- Persoonlijke benadering
- Betrokken begeleiding
- Invulling van de afscheidsdienst



UITVAARTVERZORGING

Marie-José

verzorging, begeleiding en spreker bij afscheid

Wylerbaan 19 | 6561 KN
Groesbeek

06 - 10663444

www.uitvaartverzorging-mariejose.nl

LIEF & LEED

OVERLEDEN:

- 14-08-21: Margriet Rutten, 72 jaar
01-09-21: Miene Wouters-Zwitsersloot, 88 jaar
11-09-21: Gerard Barendse, 87 jaar
18-09-21: Jan Ebbers, 94 jaar
20-09-21: Thea Weyers-Gerrits, 75 jaar
19-10-21: Leida Jansen-Eikholt, 83 jaar
21-10-21: Thea Rieken-Coopmans, 78 jaar
26-10-21: Anne Kaal-de Haan, 93 jaar
03-11-21: Bets Ebbers-Jans, 92 jaar
11-11-21: Jan de Haan, 77 jaar

*Ons medeleven gaat uit naar hen die achterblijven.
Moge ons geloof in de verrijzenis tot steun zijn om
het verlies te dragen en de hoop op een weerzien
levend houden!*



KERKELIJK HUWELIJK:

28-08-2021: Niels Wijnhoven en Ashley van de Ven

GEDOOPT:

21-08-2021: Tommy Liebers
22-08-2021: Cas te Molder
29-08-2021: Lilly Spanjers
11-09-2021: Olivia Pouwels
10-10-2021: Ryam Heijmans

*Wij feliciteren de
gedoopten, gehuwden
en hun naaste
familieleden met deze
bijzondere
gebeurtenis!*



Aan alle mensen van goede wil

Met deze oproep start Paus Franciscus een wereldwijd proces onder zijn katholieken om met elkaar na te denken over: 'samen-onderweg-zijn', 'samen-kerk-zijn'.

Dat betekent dat kerkelijke woord synodaal: syn = samen, (h)odos = weg. De paus wil dat in elke parochie een gesprek op gang komt om het samen-kerk-zijn te vernieuwen.

Ons Bisdom heeft daarvoor vier vragen opgesteld:

1. Hoe ziet u samen-op-weg-zijn in uw parochie. Wat is nodig om de onderlinge verbondenheid te versterken? Hoe ziet de toekomst van de kerk eruit voor u? Wat verwacht u ervan?
2. Wat betekent voor u: samen vieren? Inspireert het u? Krijgt u door het vieren zin om contact te krijgen of te maken met anderen?
3. Wat ziet u als zending/taak van de kerk? Wat/hoe kunt u zelf bijdragen aan die taak/zending?
4. Hebben we als parochie oog voor wat er rondom ons gebeurt in de gemeenschap van Groesbeek en in de maatschappij? Welke noden ziet u om u heen? Hoe kan de parochie daarin helpen? Moet de parochie daar iets mee?

De nadenkperiode loopt van nu tot Pinksteren. Daarna hebben de Bisschoppen tot Maria Hemelvaart (15 augustus) de tijd om alle voorstellen en antwoorden te bundelen en op te sturen naar Rome en dan volgt vanuit de Synode (vergadering) van 2023 het antwoord van de kerk.

Hoe kunt u meedoen? U kunt om te beginnen nu al reacties en antwoorden opsturen naar de parochie E: par.groesbeek@kpnmail.nl. U kunt ook alvast nadenken, want te zijner tijd zal de parochie met een raadpleging komen. Doe mee en wees betrokken. We maken samen een nieuw begin!

het pastoraal team

KOREN

Oprichting "De Cantorij"

Een cantorij is een liturgische zanggroep, bestaande uit betrokken parochianen. De groep zal bestaan uit 15 tot 25 enthousiaste en goede zangers en zangeressen; liefhebbers van kerkmuziek.

Het repertoire bestaat uit mooie, één- en meerstemmige, liturgisch verantwoorde liederen; bijvoorbeeld uit de traditie van de gemeenschappen in Taizé en Iona, maar ook van Huub Oosterhuis en Antoine.



Het is de bedoeling, dat De Cantorij vanaf januari 2022 met enige regelmaat de vieringen in de kerken van Groesbeek muzikaal opluistert. Eénmaal per week zal De Cantorij repeteren; in onderling overleg zullen het tijdstip en de locatie worden bepaald.

De Cantorij zal onder leiding komen te staan van dirigent, organist en cantor Eugène Ceulemans.

U kunt zich opgeven voor dit parochiekoor door een mail te sturen naar:

decantorijgroesbeek@xs4all.nl

Van harte aanbevolen!

Namens het parochiebestuur, Aloys van Velthoven, pastoor

Jeugdkoor Mikado op weg naar Kerst

Er wordt wel eens gezegd, dat Groesbeek het mooiste en muzikaalste dorp van Nederland is. Wat een rijk muziekleven! **De muzikale opvoeding begint natuurlijk bij de jeugd: ieder kind zou moeten zingen en een muziekinstrument moeten leren bespelen.** Nu vermoed ik, dat er ook heel muzikale (of iets minder mag ook) kinderen zijn, die zelf de weg niet zo goed kunnen vinden en een beetje geholpen moeten worden door hun ouders. Velen van jullie weten het uit eigen ervaring: er is niets heerlijkers dan als kind lekker te zingen. En... jong geleerd, oud nog steeds gedaan! Je weet misschien wel, dat de meeste beroemde zangers en zangeressen in de klassieke en de popmuziek allemaal begonnen zijn met zingen bij een kinderkoor, toen ze zeven of acht jaar waren. Dus wie weet... ?!



Jeugdkoor Mikado is een heel erg leuk koor, waar alle kinderen welkom zijn! Kom gewoon met al uw kinderen (tot 16 jaar) een keertje langs op de repetitie.

Die is elke vrijdagmiddag van 17.00 - 18.00 uur in de kantine van het DAC (Dag-Activiteiten-Centrum van Plurijn) op de Zevenheuvelenweg 16.

Of stuur een mailtje naar de dirigent/pianist:

namens Jeugdkoor MIKADO,

Eugène Ceulemans, eugeneceulemans@xs4all.nl

KOREN



Kerstconcerten Regiokoor Tamtam

Eindelijk zijn er weer concerten mogelijk! Graag willen wij u uitnodigen voor de kerstconcerten van Regiokoor Tamtam; dit zijn meteen ook de eerste officiële optredens van Tamtam en voor sommigen is het dan ook erg spannend. Een volle kerk zou een enorme stimulans zijn! Regiokoor Tamtam is opgericht op 6 januari 2020, op het feest van Driekoningen (*Epifanie*) door dirigent Eugène Ceulemans.

De kerstconcerten vinden plaats op:

* **Zaterdag 18 december om 20.00 uur in de Cosmas en Damianuskerk aan de Pannenstraat**

* **Maandag 20 december om 20.00 uur in de Protestantse Kerk aan de Kerkstraat.**

Medewerkenden zijn: regiokoor Tamtam o.l.v. dirigent Eugène Ceulemans, het Silva Kwintet (fluit, hobo, klarinet, fagot, cello) en Vincent Cuppen op de piano.

De entree is vrij; er zal een collecte bij de uitgang gehouden worden. Van harte aanbevolen!

Namens Regiokoor Tamtam, Eugène Ceulemans

Vieringen rond kerstmis m.m.v. kerkkoor Horst Sion Breedeweg



Graag willen wij U uitnodigen voor:

- **24 dec. 20.30 uur - Cosmas en Damianuskerk**
- **25 dec. 09.30 uur - Antoniuskerk Breedeweg**

Wij brengen dan een speciale dienst voor Kerstmis
ten gehore.

Sur des Airs de Noël..Petit Messe: Abbé Bourguignon
omlijst met oude en nieuwe kerstliederen.

- **31 dec. 19.00 uur - Antoniuskerk Breedeweg**
onze oudejaarsdienst

liturgische KALENDER



Elke dinsdag- en donderdagmorgen is er om 09.00 uur een Eucharistieviering in de Cosmas en Damianuskerk. Bij bijzondere omstandigheden (bijv. vakantie) is het een Woord- en Communieviering (WoCo).

Dag	Datum	Tijd	Locatie	Voorganger	Koor	Viering
WEEK VAN ZATERDAG 4 T/M VRJDAG 10 DECEMBER - 2e zondag advent						
Zaterdag	4-12-21	17.00	De Meent	A. v. Velthoven		H. Mis
		19.00	Kloostertuin	H. Rikhof		H. Mis
Zondag	5-12-21	09.30	Antonius	K. Bruin	Seniorenkoor Schola	H. Mis
		10.00	C&D	P. Pot	Cantorum	WoCo
Dinsdag	7-12-21	14.00	C&D	J. v. Rooij		Ziekendienst
WEEK VAN ZATERDAG 10 T/M VRJDAG 16 DECEMBER - 3e zondag advent						
	10-12-21	19.30	C&D	J. v. Rooij		Meditatie
Zaterdag	11-12-21	17.00	De Meent	A. v. Velthoven		H. Mis
		19.00	Kloostertuin	A. v. Velthoven		H. Mis
Zondag	12-12-21	09.30	Antonius	A. v. Velthoven	KK HSB	H. Mis
		10.00	C&D	J. Huisintveld	KK St. Caecilia	WoCo
WEEK VAN ZATERDAG 18 T/M DONDERDAG 23 DECEMBER - 4e zondag advent						
	17-12-21	19.30	C&D	J. v. Rooij		Meditatie
Zaterdag	18-12-21	17.00	De Meent	A. v. Velthoven		H. Mis
		19.00	Kloostertuin	A. v. Velthoven		H. Mis
Zondag	19-12-21	09.30	Antonius	P. Pot	Samenzang	WoCo
		10.00	C&D	K. Bruin	KK St Caecilia	H. Mis
WEEK VAN VRJDAG 24 T/M VRJDAG 31 DECEMBER - Kerstmis						
Vrijdag	24-12-21	17.00	De Meent	P. Pot	Seniorenkoor	WoCo
		17.30	C&D	A. v. Velthoven en J. Huisintveld	Mikado	Gezinsviering
		19.00	Kloostertuin	A. v. Velthoven	Cantors	H. Mis
		20.00	Antonius	J. Huisintveld	Jubilate Deo met zangers	WoCo, met hedendaagse liederen
		20.30	C&D	A. v. Velthoven en P.Pot	KK HSB	Nachtmis, H. Mis
Zaterdag	25-12-21	09.30	Antonius	K. Bruin	KK HSB	1e Kerstdag, H. Mis
		10.00	C&D	P. Pot A. v. Velthoven en J.	KK St. Caecilia	WoCo
Zondag	26-12-21	10.00	C&D	Huisintveld	Cantors	2e Kerstdag, H. Mis
		14.30	C&D	J. Huisintveld	Mikado	Kerst Inn/Kindje wiegen
Vrijdag	31-12-21	17.00	De Meent	J. Huisintveld	Seniorenkoor KK St Caecilia +	Oudejaarsavond, WoCo
		18.30	C&D	P.Pot	fanfare	WoCo
		19.00	Antonius	A. v. Velthoven	KK HSB	H. Mis
WEEK VAN ZATERDAG 1 JANUARI T/M VRJDAG 7 JANUARI Openbaring des Heren						
				Werkgroep Vredesinitiatieven gemeente Berg en		Vredesdienst
Zaterdag	1-01-22	11.00	Prot. Kerk	Dal		
		19.00	Kloostertuin	A. v. Velthoven	Door / Anke	H. Mis
Zondag	2-01-22	09.30	Antonius	K. Bruin	Samenzang	H. Mis
		10.00	C&D	A. v. Velthoven	KK St Caecilia	H. Mis
Dinsdag	4-01-22	14.00	C&D	J. v. Rooij		Ziekendienst
Vrijdag	7-01-22	19.30	C&D	J. v. Rooij		Meditatie



liturgische KALENDER



WEEK VAN ZATERDAG 8 T/M VRJDAG 14 JANUARI Doop van de Heer

Zaterdag	8-01-22	17.00	De Meent	P. Pot	Seniorenkoor	WoCo
		19.00	Kloostertuin	A.v. Velthoven		H. Mis
Zondag	9-01-22	09.30	Antonius	J. Huisintveld	Samenzang	WoCo
		10.00	C&D	P. Pot	KK St. Caecilia	WoCo

WEEK VAN ZATERDAG 15 T/M VRJDAG 21 JANUARI 2e zondag door het jaar

Zaterdag	15-01-22	17.00	De Meent	A. van Velthoven		H. Mis
		18:30	Antonius	J. Huisintveld	Mikado	Woco/voorstelviering communicanten
Zondag	16-01-22	09.30	Kloostertuin	A. van Velthoven		H. Mis
		19.00	Antonius	K. Bruin	KK HSB	H. Mis

Week van Gebed voor Eenheid

		10.00	C&D	Pastoraal team	KK St. Caecilia	H. Mis/Vormseldankviering/ start Kerkbalans
--	--	-------	-----	----------------	-----------------	---

WEEK VAN ZATERDAG 22 T/M VRJDAG 28 JANUARI 3e zondag door het jaar

Zaterdag	22-01-22	17.00	De Meent	P. Pot		WoCo
		18:30	C&D	J. Huisintveld	Mikado	Woco/voorstelviering communicanten
Zondag	23-01-22	09.30	Kloostertuin	A. van Velthoven		H. Mis
		10.00	C&D	J. Huisintveld	Gez. Koren	geen viering
						Oecumenische viering

WEEK VAN ZATERDAG 29 JANUARI T/M VRJDAG 4 FEBRUARI 4e zondag door het jaar

Zaterdag	29-01-22	17.00	De Meent	A. van Velthoven		H. Mis
		19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven		H. Mis
Zondag	30-01-22	09.30	Antonius	werkgroep	Seniorenkoor Schola	WoCo
		10.00	C&D	A. van Velthoven	Cantorum	Greg. Hoogmis
Dinsdag	1-02-22	14.00	C&D	J. van Rooij		Ziekendienst
Vrijdag	4-02-22	19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven		H. Mis
		19.30	C&D	J. van Rooij		Meditatie

WEEK VAN ZATERDAG 5 FEBRUARI T/M VRJDAG 11 FEBRUARI 5e zondag door het jaar

Zaterdag	5-02-22	17.00	De Meent	J. Huisintveld	Seniorenkoor	
		19.00	Kloostertuin	H. Rikhof	B'weg	WoCo
Zondag	6-02-22	09.30	Antonius	K. Bruin	KK HSB	H. Mis
		10.00	C&D	J. Huisintveld	KK St. Caecilia	WoCo
				A. van Velthoven en		
		12:00u	C&D	J. Huisintveld	Mikado	Maria Lichtmis

WEEK VAN ZATERDAG 12 FEBR. T/M VRJDAG 18 FEBRUARI 6e zondag door het jaar

Zaterdag	12-02-22	17.00	De Meent	A. v. Velthoven		H. Mis
		19.00	Kloostertuin	A. v. Velthoven		H. Mis
Zondag	13-02-22	09.30	Antonius	P. Pot	Samenzang	WoCo
		10.00	C&D	A. v. Velthoven	KK St. Caecilia	H. Mis

CORONAMAATREGELLEN

U gelieve via media en andere kanalen op de hoogte te blijven van de actuele coronamaatregelen!

Bezichtigen Kerststal

Beide Kerstdagen

* C&D: 14.00 - 16.30 uur

* Breedeweg Mariakapel:
09.00 - 17.00 uur

Een overzicht van de **kerkelijke jaarkalender** vindt u

op de website:
www.parchiegroesbeek.nl



De Zuidmolen

Het winkeltje voor:

- Biologische levensmiddelen
- Kant en klare brood- en cakemixen
- Vele soorten meel en granen
 - Noten en zuidvruchten
 - Zaden en pitten etc. etc.

Openingstijden: di. t/m vr.: 08.00 - 12.00 &
ma. t/m vr.: 13.00 - 17.00 uur, za.: 08.00 - 16.00 uur
Herwendaalseweg 1, 6562 AG Groesbeek
tel.: 024 - 397 12 83

E-mail: info@de-zuidmolen.nl

Website: www.de-zuidmolen.nl

Imkerij 'De Bosrand'

www.debosrand.net

Onze natuurlijk producten: lokale honing-soorten, Propolis, pollen en koninginnengelei.

In deze producten zitten antioxidanten, natuurlijk antibioticum voor een beter afweersysteem en vitaliteit. Vele leuke cadeauartikelen, honingwijn, snoep, koek, crèmes en bad-douche producten.

De imker geeft u graag advies.
Geopend: op afspraak.

Binnenveld 35
6562 ZW Groesbeek
024-3971064

Dagbesteding

voor mensen met een lichte vorm van dementie en mensen die zich eenzaam voelen.

Op dinsdag, woensdag en vrijdag in verenigingsgebouw "De Sleutel", Bredeweg 71, 6562DC Groesbeek, vestiging Natuurlijk in de Bruuk van:



Informatie bij Hans Hocksenaar
Tel. 024 3974495 of email
stichting@inndenatuur.nl
Website www.inndenatuur.nl

KWIEK ACTIEVE LEEFSTIJL

Kwiek Actieve Leefstijl is dé sportvereniging voor 50-plussers in de gemeente Berg en Dal, die fit en gezond willen blijven en van gezelligheid houden.



Voor meer informatie stuur een mail naar:
kwiekal@kpnmail.nl.
Of kijk op de website:
www.kwiekactieveleefstijl.nl

DE DOORGEFFEN

In deze rubriek leren we een dorpsgen(o)otte kennen aan de hand van 5 standaardvragen en 1 extra vraag.
Ditmaal: Dick Winkel



Wil je je even voorstellen?

Ik ben Dick Winkel, 63 jaar geleden geboren in Vlissingen en sinds 1996 wonen wij in Groesbeek. Getrouwd met Anja en vader van twee zoons. Eerder dan verwacht gestopt met werken in loondienst. Als vrijwilliger werkzaam als schuldhulpbuddy, chauffeur buurtbus en penningmeester van onze parochie. Als hobby's: assistent-scheidsrechter en waarnemer van talenten betaald voetbal assistent-scheidsrechter.

Wat of wie is je grootste inspiratiebron?

Inspiratie haal ik uit mensen waar ik mee werk of uit de omgeving waarin ik bezig ben. Kortom de omgeving waarin je bezig bent moet goed voelen en inspireren. Vertaald naar de parochie wil ik het benoemen als proberen te leven zoals Hij Zijn aardse leven hier met ons destijds heeft geleefd. Als ik of we dat kunnen benaderen, zou het mooi zijn.

Welk boek, lied of welke tekst vind je het mooist en waarom?

Ik lees heel gevarieerd en luister gevarieerd muziek. Als laatste boeken heb ik in het begin van de Coronatijd tweemaal het boek "Als God renoveert" van Mallon gelezen, gezien de soms bijna lyrische recensies. Daarna heb ik het boek van Hofstede "Allemaal andersdenkenden" nog eens gelezen om te begrijpen wat er mogelijk ten grondslag kan liggen aan zijn beleving. Ook het boekje "Die in ons wonen" van Herwik Rikhof las ik nog eens in die tijd en is het overwegen waard om te lezen. De weekendbijlagen van Trouw en Volkskrant zijn ook aan mij besteed. Lieder en in de kerk vind ik het mooist als er samen wordt gezongen. En natuurlijk hoort in de kerk orgelmuziek. Lijkt wat oubollig, maar als je in een kerk, orgel en koor over je heen voelt vallen, vind ik dat geweldig. Misschien eens een idee om orgelconcerten te organiseren?

Wat wens je de parochie toe en hoe zie je jouw rol daarin?

Dat we weer de geest krijgen in de parochie om samen parochie te willen zijn en samen iets op te bouwen en door te geven. Benoemen en delen wat beter kan, hakken in het zand loopt moeilijk. Ook zand samenknippen in een vuist is de oplossing niet. Met open hand en open hart samen verder willen gaan! Ik telt niet, wij samen telt. Samen op weg willen gaan en de parochie durven zijn en willen doorgeven aan de toekomst!
Mijn rol is nu penningmeester, maar ik ben beschikbaar daar waar nodig.

Aan wie geef je de pen door?

Aan Tom Weber, maar ook aan u, lezer/parochiaan, geef ik de pen door. Degene die zich geïnspireerd voelt en de geest kreeg of krijgt en iets van zichzelf en over de parochie kwijt wil, stuur het aan de redactie. Zij zullen dat dan op de website van de parochie plaatsen.



ADVENTSACTIE 2021

- 'op eigen kracht door overdracht'

Zoals vorig jaar is de opbrengst van de adventsactie 2021 bestemd voor de Stichting Poor People's Fund opgericht door Harry van den Hout. Hij heeft veel werk verzet in het missieziekenhuis in West-Oeganda en vele operaties verricht. In een aantal gevallen kon er geen hulp geboden worden door gebrek aan geld. Hij heeft toen met een collega een fondsje gevormd bij het ziekenhuis om mensen toch te kunnen helpen, ook al hadden ze geen geld: een Poor People's Fund. Daarna heeft de stichting zich als doel gesteld: hulp voor basisgezondheidszorg en basisonderwijs te verlenen in landen, waar de mensen dat niet kunnen betalen. De projecten blijven zich aandienen waarbij Harry vanwege zijn hoge leeftijd het voorzitterschap aan zijn dochter Madelon Dibbets-Van den Hout heeft overgedragen.



WERELD MISSIEMAAND

- opbrengst extra collecte op 24 oktober 2021 voor kerk in Guinee

Op zondag 24 oktober 2021 is er een extra kerkcollecte gehouden ten bate van de kerk in Guinee, de totale opbrengst bedroeg € 223,- Mocht u nog een bijdrage willen overmaken dan is dat mogelijk op RABObank rekeningnummer NL24RABO 01174.07550 t.n.v. het Missie comité o.v.v. "Missio 2021". Op zondag 3 oktober 2021 is er een extra kerkcollecte gehouden voor de Kinderen/ Missio Kinderen. De totale opbrengst daarvan was slechts € 62,12. Een woord van dank aan allen die bijgedragen hebben aan voornoemde kerkcollectes.

Namens MOV Teun van Grinsven



VOEDSELBANK

Producten afgeven voor de Voedselbank

Tijdens de Advent en met de Kerstdagen kunnen er producten voor de Voedselbank afgeleverd worden in onze kerken. Het gaat dan om houdbare producten, zoals voedsel in potten en blikken, pasta, koffie en thee.

De Cosmas en Damianuskerk is elke ochtend open van **09.30 uur tot 12.00 uur en op zondag voor en na de vieringen**. De producten kunnen in een mand achterin de kerk gelegd worden. In Breedeweg kunnen de spullen achterin de kerk door het hek geschoven worden bij de Mariakapel. **De Mariakapel is elke dag van 9.00 tot 17.00 uur geopend.**

Wat betekent Kerst voor jou?

Op deze pagina laten enige parochianen u weten wat Kerstmis voor hen betekent:

"Als we aan Kerst denken, denken we natuurlijk aan de boom, gezellig eten met familie en aan de adventskalender. In de weken voor Kerst verzamelen we allerlei snoepjes en kleine knutselwerkjes, økke of nepcadeautjes. Deze pakken we dan in en stoppen we in een adventskalender. Deze øven we aan tante Erika en zij maakt er een voor ons. Zo tellen we af naar Kerst. Vorig jaar hebben we er meer øemaakt. In verband met Corona mochten we niet zo vaak op bezoek bij tantes, opa's en oma's. Zo hebben we een hele middag inøpakt met tante Erika en mama om al die kalenders te maken. De boom: samen halen we de dozen van zolder en versieren we de boom. Iedere bal krijgt een mooi plekje en altijd sneuvelt er wel een of meer... Onder de boom bouwt mama met blokken en dozen een kerststal. De beelden en schaapjes moeten wij een plekje øven. In onze familie is het een traditie om een stalletje te bouwen, we gaan bij iedereen kijken wie het mooiste kribje heeft. Opa en oma hebben altijd de mooiste met stromend water. En de Kerstdagen zelf? Kerst begint na de nachtmis, voor ons dus al na de herdertjesmis van 17.30 uur. Vooral veel gezelligheid en samenzijn en spelletjes met familie. Kerst is pas compleet met de soep van opa, daar kan niks tegenop!"

Floor en Noud Hopman



"Als wij de adventskrans in huis hebben staan, gaan wij aftellen naar Kerstmis. Elke week een kaarsje erbij aansteken, geeft steeds meer licht. Kerstmis is het feest van het licht, zegt mama altijd. Wij tuigen de kerstboom pas op als Sinterklaas weer naar Spanje is. Dan hangen wij samen de lampjes erin, de kerstballen en ander moois. Het liefste 's avonds. En als laatste het stalletje, met alle beeldjes erin, ook kindje Jezus. De kerstboom gaat pas weg als de 3 koningen ook het stalletje hebben gevonden".

Anouk en Eline Giebels

"Het begint al in de weken naar de Kerst toe (de donkere dagen voor Kerst). In huis en op de straten wordt overal versierd en worden lichtjes opgehangen. Dat geeft een gevoel van gezelligheid en saamhorigheid. Juist in een donkere tijd als deze... We denken nét wat meer aan de mensen om ons heen die het moeilijk hebben en steken kaarsjes aan. Kerst zelf staat voor ons voor fijn samenzijn met dierbaren en dankbaarheid. Uitgebreid samen tafelen, de natuur in en natuurlijk het kerstverhaal lezen voor onze kleintjes. Ook staan wij zo tegen het einde van het jaar altijd even stil bij wat het afgelopen jaar ons gebracht heeft, de fijne en de minder fijne dingen en kijken we vooruit naar het komende jaar".

Deniss (32), Sophia (28), Luce (3) en Kac (0)

BLOEMISTERIJ
WILHELMINA
GROESBEEK

Voor al uw boeketten
grafarrangementen
kadoartikelen
potterie

Kon. Wilhelminaweg 12a
6562 KZ Groesbeek
Tel.: 024-397 44 59

Voor alle soorten taxivervoer

TAXI PEERENBOOM

024 - 397 12 36



Kloosterstraat 73 | Groesbeek | 024 - 3976700
www.begrafenisondernemingjacobs.nl





St. Maarten Breedeweg

Op 6 november was het zover, best spannend zo'n eerste keer voor ons als organisatie; "Hoe zal het lopen? Hoeveel kinderen komen er? Wat doet het weer?" Overdag hadden we een grote stretchtent opgebouwd en versierd met prikverlichting en lampionnen. Om wat warmte en gezelligheid te creëren hebben we twee grote voorschalen ontstoken. Het weer was koud, maar het was helder en droog. Rond 17.45 uur zagen we de eerste lampionnetjes verschijnen en al snel stroomde het Kerkplein vol en dan bedoel ik ook echt vol. Meer dan 100 kinderen samen met papa's, mama's, opa's en oma's waren uitgelopen met hun kleurrijk, verlichte lampionnen! De nieuwe voorzitter van Fanfare Jubilate Deo, Klaas Salentijn, vertelde vol passie het verhaal van St. Maarten, waarna de fanfare onder de verlichte trusten enkele liedjes speelde om alvast te oefenen. Iedereen kon meezingen met de uitgedeelde teksten. Toen was het tijd om de stoet in

beweging te zetten. Met de fanfare voorop liepen we met zijn allen richting Meidoornplantsoen. Daar stonden bewoners ons al met glühwein en vuurkorven op te wachten. Ook hadden de andere aanwonenden van de route hun kaarsjes en kerstverlichting naar buiten gehaald voor een gezellige sfeer. Nadat we bij het Hemeltje de Breedeweg waren overgestoken, zijn we via de Abeelstraat en Parachutistenstraat weer aangekomen op het Kerkplein. Het was voor sommige (korte) beentjes best een eindje lopen, maar bij terugkomst op het plein was er voor alle kinderen een bekertje warme chocomel of ranja en voor de grote mensen koffie/thee/glühwein met een speculaasje! Het was nog erg gezellig in en rondom de tent. De fanfare speelde muziek en de brandende vuurkorven gaven een lekkere warmte af. Het leek wel een tafereel uit een verhaal van Charles Dickens. Rond 19.30 uur was het voor de jeugd alweer tijd om huiswaarts te gaan. Voor alle kinderen hadden we nog een 'traditioneel broodmannetje' en een tasje met wat lekkers erin! Het was voor ons een hele mooie verrassing dat er zoveel mensen naar de Breedeweg zijn gekomen! En ook zoveel enthousiaste mensen van de fanfare! Wij kijken als Oranjecomité terug op een hele geslaagde avond! Wij hebben genoten van de voorbereidingen, de avond zelf en zeker ook van alle enthousiaste reacties die we hebben mogen ontvangen! Bedankt allemaal!! Tot volgend jaar?!

Roland Coenen, Voorzitter Oranjecomité Groesbeek Breedeweg

Communie & Vormsel

Hallo allemaal, mijn naam is Kuba en ik heb zaterdag 6 november mijn Vormsel en 1ste Heilige Communie gedaan, hier vertel ik er iets over:

1. De voorbereidingen: iedere vrijdag gingen we naar een locatie toe waar we ons voor onze vormsel gingen voorbereiden. De lessen bestonden uit: 1. kaars aansteken 2. leren over het geloof 3. vervolgens op het einde gingen we iets knutselen/maken wat met het geloof te maken had. 2. Het Vormsel/1ste H. Communie: de reden dat ik het 1ste H. Communie en Vormsel deed, is dat ik al een tijdje op zoek ben naar God en omdat ik veel vragen had. Toen ik het 1ste H. Communie en Vormsel deed, werden veel van die vragen beantwoord.

Ik heb de voorbereidingen en de dienst heel erg fijn ervaren. Tijdens het Vormsel, toen ik gezegend werd, voelde ik iets krachtig, iets rustgevend, een soort van opluchting en het voelde als er iets vanaf dat moment over mij waakte. Zo bijzonder. . . Ik hoop dat ik binnenkort misdienaar ga worden in onze parochie in Groesbeek.

Bedankt voor het lezen, groetjes Kuba





UITZIEN



Het wordt koud, de muizen werken hard aan hun wintervoorraad. Martje Muis was het eerste klaar en daarna is ze gaan klimmen, in haar eentje, naar het orgel en nog hoger, de toren in. Daar zit ze nu, bij de klokken. Ze kijkt naar buiten. Het is hoog. Het is eng. Maar Martje heeft alleen maar oog voor de verte. Want ze verwacht iemand. Haar zus Geurtje komt logeren met Kerstmis! Er is niets heerlijkers, vindt Martje, dan een gast verwennen. Vooral als het je zus is! Ze tuurt in de verte of ze misschien een glimp van Geurtje ziet, een neus, een staart. Maar nee. Martje voelt zich raar: blij en tegelijk doodongelukkig. Wachten is zó móeijijk! Ze roetsjt langs de balken terug omlaag en gaat naar Kikker.

Die zit op zijn wijwaterbakje, diep in gedachten. 'Kik, hoe kan ik zó blij én ongelukkig tegelijk zijn?' vraagt ze. 'Tja,' zucht Kik, 'Dat is een typisch adventsgevoel. Je wacht op de komst van je zus. Je zet alles klaar. Je voelt al hoe licht en warm Kerstmis zal zijn. Maar nu is het nog koud en moet je blijven geloven. Probeer glimpen te zien, Martje!' 'Dat héb ik geprobeerd, met het verste uitzicht, maar geen glimp van mijn zus!' Kik neemt haar mee naar de adventskrans. 'Kijk, als alle vier de kaarsjes branden, komt je zus. Elke week een glimp erbij.' Dat stelt Martje gerust. Wachten dus. De krans heeft alvast een heerlijk geurtje...



Puzzel

Uitzien naar ...

Hier zie je zeven puzzelwoorden.
Wat zien ze er naar uit!! Dat komt zo:
de woorden kijken de verkeerde kant op!
Zet jij ze de goede kant op? Let op:
hun beginletter ontbreekt, bij alle zeven
dezelfde letter. Die zit in het woord ADVENT.
puzzelen maar!

negnalre
gnithcawre
negadnoz rei
neois
terproo
ressolre
neduohlo



Oplossing: wiscien, voorpret, verlangen, volhouden, verlosser, verwachting, vier zondagen.

Uit de Bijbel

Mijn ziel verlangt naar de Heer,
zoals wachters uitzien naar de morgen.
Ik zie uit naar Hem, nog méér
dan wachters naar de morgen!



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

Welkom bij ons

Auteur: Marjet de Jong
Illustratie: Marcel Jurriëns

TIP: Kijk voor meer mooie kerstverhalen voor kinderen en/of kerstliedjes ook eens op YouTube!

Zal ik een lichtje in de vensterbank zetten, mam?’ roept Irina, ‘dan kunnen opa en oma ons makkelijk vinden!’ Het is kerstavond en alles is versierd. Zelfs Borneo, de hond, draagt een lichtkrans om zijn nek. Na wat krabben en schudden heeft hij zich verzoend met de batterij onder zijn halsband. Afleiding genoeg. Alles in huis is anders. Want na maanden komen opa en oma logeren. In plaats van met z'n vieren zullen ze vanavond en morgen met zessen zijn. Het past precies in de huiskamer met die extra bijgeschoven tafel onder een meterslang papieren kleed. Geen Skype meer, geen Zoom, nog geen zoen, maar wel samen. Het mooiste vindt Irina de logeeroplossing. Opa en oma mogen in het kraakhelder opgemaakte bed van pap en mam, die zelf in de schuur gaan slapen. De hele week zijn ze bezig geweest om de schuur op te ruimen. Ze hebben er met kleden en luchtbedden een redelijke slaappleaats van gemaakt. Verwarming is er niet, wel een stopcontact. Maar het komt goed. Ze hebben straks kerstlampjes, dekbedden en elkaar. Eerder vanavond heeft Irina een hete kruik onder hun dekbed verstopt. Elkaar verrassen, een lichtje zijn, daar gaat het om, vindt ze.

‘Ja, zet maar neer, hoe meer hoe mooier!’ antwoordt mama. Met interesse volgt Borneo hoe Irina de jampot-lichtjes voor het raam zet. ‘Welkom bij ons’ schrijft ze in fraaie letters op een groot vel papier en plakt dit tegen het raam. Het duurt niet lang of opa en oma staan in de gang tussen volle tassen en een rondspringende hond. Er komen glazen op tafel, koekjes en hapjes, schotels en schalen. En verhalen, veel verhalen. Het is fijn elkaar weer te zien, een spelletje te doen bij

kerstmuziek, alle zorgen te vergeten. Borneo ligt tevreden in zijn mand. Dan spitst hij zijn oren en jankt even. Het janken gaat over in geblaf. Hij staat op en duwt zijn neus tegen het raam, gromt. ‘Af, Born!’ roept Irina. ‘Het is Kerstmis. Niks aan de hand.’ Maar na een tijdje gegrom en gekwispel stuift Borneo naar de keuken en moet Irina erachteraan. Hij wil naar buiten. Er is iets aan de hand in de schuur. En als ze de deur opendoet, krijgt Irina de schrik van haar leven. Twee onbekende mensen glimlachen naar haar vanuit het schemerdonker. De liggende vrouw koestert een pasgeboren baby, de man spreekt onverstaanbare woorden en maakt verontschuldigende gebaren. Irina begrijpt hem niet, en toch wel. Ze knielt neer bij de baby. ‘Oh, wat lief. Welkom bij ons!’ fluistert ze. En dan roept de kwispelende Borneo alle anderen erbij. Het is Kerstmis.





Autobedrijf | **Muskens**



Hulsbroek 32 | 6562 JH Groesbeek | 024 - 3971352 | www.muskens.nl



Reportagefotograaf
Rudy van Duijnhoven

Website:
www.rvd-image.nl



GEBROEDERS
KERKHOFF
installatiebedrijf

- Centrale Verwarming
- Warmtepompen
- Zonnepanelen
- Airconditioning
- Gas—Water—Sanitair

Reestraat 10 — Groesbeek — Tel.024-3971427

www.kerkhoff-groesbeek.nl



GOEDE VOORNEMENS 2022

Naast het gebruikelijke "afvallen, meer bewegen, vaker op tijd naar bed, minder (of juist meer) werken, zijn er ook wat meer spirituele voornemens voor het nieuwe jaar te bedenken. Een rondje navragen in onze omgeving leverde onderstaande voornemens op. Wij zijn benieuwd naar die van u! Stuur ze naar e-mailadres: redactie@cosmasendamianus.nl. Hopelijk helpt het gebed van Franciscus van Assisi u (én ons!) bij het verwezenlijken ervan!

"Het gaat elke dag mijn intentie zijn om de beste versie van mijzelf te laten zien en zo een bijdrage te leveren aan een betere wereld!"

GEWOON WAT
AARDIGER ZIJN VOOR
ANDEREN ÉN MIJZELF

"Ik ben van plan weer eens wat vaker naar de kerk te gaan"

"Ik ga me in 2022 inzetten voor een schone, groenere en gezelligere buurt, zodat het er fijner wonen is!"

"Niet wachten op goede dagen, maar maak ze zelf!"

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.

*Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.*

"Ik wil NIET meer achterom kijken maar juist vooruit!"

**NÓG DUURZAMER
GAAN LEVEN!**

*Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.*

"Meer van mijn OVERVLOED delen"!!!

"Vaker / anders bidden is mijn voornemen"

*Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.*

Amen.

"Ik ga vaker zorgen voor een leuke attentie voor mijn naasten!"

"Ik ga me veel positiever opstellen, dat kost niets maar levert veel op"

"Ik laat me het nieuwe jaar niet meer meeslepen door de polarisatie maar ga me veel meer richten op de VERBINDING"

"Ik wil me DANKBAAR gaan focussen op wat er allemaal WEL is in mijn leven (en dat ook opschrijven)!"



Wat is jouw stijl?

Wie onze interieurwereld binnenstapt, voelt het meteen. Oog voor detail, aandacht voor materiaal, een ongekennde collectie A-merken en advies dat je echt verder helpt. We houden van kleur. Hebben feeling voor materialen. Denken in oplossingen. En misschien nog wel het belangrijkste: we weten jouw stijl in alles voelbaar te maken.



Beleef meer in
INTERIEUR

En laat je inspireren!

Je vindt ons in
MALDEN

Sluisweg 4
(024) 399 99 00
jacobs-interieur.nl

Onze  zekerheden
over service en kwaliteit
vind je op de website.



JACOBS
THUIS & INTERIEUR
MALDEN



Jacobs. Brengt beleving in beweging

Ter inspiratie - recept



DRIEBONENSALADE

Voor 8 personen

Ingrediënten

- 500 g kikkererwten
- 500 g witte bonen
- 500 g bruine of kidneybonen
- 4 bosuien in ringetjes
- 1 el venkelzaad
- Voor de saus:
- 2 sjalotjes of 1 ui
- 2 el geraspte gember (of bakgember uit een potje)
- 12 el olie
- 8 el witte wijnazijn
- 4 el suiker
- peper en zout

Bereidingswijze

Breng sjalot, olie, azijn, suiker en gember met peper en zout aan de kook en roer tot de suiker is opgelost. Schep de bonen (warm of koud) door elkaar en voeg bosui en saus toe. Bestrooi met venkelzaad. Geef er bijvoorbeeld in driehoekjes gesneden stukjes brood bij, gebakken in olie of boter. Ook kunnen groenten van het seizoen toegevoegd worden, zoals geraspte wortel of biet.

Bron: naar een recept van Beatrijs Corveleyn in: *Clara's Bron - recepten voor een eenvoudig leven en (h)eerlijk koken*, Berne Media, 2017

DRIE BONEN, DRIE KONINGEN



Een nieuw jaar: we hopen op goede gezondheid en zegen over mensen en ons gemeenschappelijk huis, Moeder Aarde.

Toen Jezus geboren was, volgden drie wijzen een ster naar de geboorteplek.

Volgens de traditie waren zij drie koningen uit de drie werelddelen die toen bekend waren: Europa, Azië en Afrika. Dit legt een verband met Psalm 72, waarin koningen geschenken aanbieden aan de Rechtvaardige.

Voordat de kerk van Rome in de derde eeuw de geboorte van Jezus vaststelde op de zonnewende in december, vierde de kerk in het Oosten op 6 januari het verschijnen van Jezus. Op deze dag wordt vaak een brood of cake gebakken met één of drie bonen erin. Vind je een boon, dan ben je als kind koning voor een dag. Zie de recepten hiervoor op www.sameneerlijketen.nl bij Winter.

Als alternatief voor deze zoetigheid, hier een salade met drie soorten bonen in drie verschillende kleuren, bijvoorbeeld sperziebonen of bruine bonen. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

VAN KESTEREN



- Sloop - Riolotechniek - Grondwerk
- Bestrating - Bodemsaneringen - Afval
- Containerverhuur - Industriële Reiniging

www.vankesterenbv.nl



Sjef van Bergen

Pannenstraat 8
6562 AD Groesbeek
T (024) 397 74 77

E info@sjefvanbergen.nl
I www.bikelifegroesbeek.nl



AANNEMINGSBEDRIJF
Janssen - Groesbeek b.v.



• Utiliteits- en Woningbouw • Renovatie en Verbouwingen

Mooksebaan 10
6562 ZS Groesbeek

Telefoon 024-3975393
Fax 024 - 397 68 93
info@janssen-groesbeek.nl

Postbus 215
6560 AC Groesbeek

PUZZEL EN PRIKBORD

Horizontaal

1 Purgatorium (r.-k.) 9 Zure appel 10 Tussen sep. en nov.
 13 Film van James Cameron uit 2009 15 Koning van Shakespeare 16 Stuk patisserie 17 Historische stad in Jordanië, oorspronkelijk Sela genaamd 18 Oefening in het hanteren van wapens 19 Voorzetsel 20 Nomen nescio (afk.) 21 Gemeente in Gelderland 22 Sport met pijltjes 24 Internetextensie van Zweden 25 Alcoholische mengdrank (3-5) 26 Briefhouder 28 Magische Germaanse wortel 32 Muzikale compositie 35 De dato (afk.) 36 Gebrek 37 Rivier in Schotland 38 Fries water 40 Door middel van 41 Europeaan 42 Gemeente in Drenthe 44 Aspect 45 Kunstprooi 46 Stad in Rwanda 47 Zoon van Noach (Genesis 11:10-32) 48 Rivier in Rusland 49 Eenheid van alle christenen.

Verticaal

2 Deel van Azië 3 Cijfervoorstelling 4 Reus (nephil) en zoon van Arba 5 Op grote afstand 6 Grondtoon 7 Pijpzwart 8 Het jongste gericht (de ~) 11 Boterkuip 12 Het feit van boven en buiten de wereld te zijn 14 Vervolgens 15 Langzaam (muz.) 17 Deel 19 Geheimtip 22 Betrekkelijk vnw. 23 Jammer 25 Genesis (afk.) 27 Pineut 29 Gestold vleesnat 30 Muzieknoot 31 Denkbeeldig 33 Voedingswinkel 34 Bakruimte 37 Voorzitter van een universitaire faculteit 39 Drietenige loopvogel 41 Voegijzer 43 Bericht 44 Rolprent 46 Kilde 48 Toilet.



www.wimdeweerd.com

WINACTIE !!!

Puzzel je weer mee?! De letters in de vakjes 3, 10, 42, 35, 38 en 1, 49, 10, 32, 20, 39, 43, 36, 20 en 23 vormen samen de oplossing van deze puzzel. Stuur je oplossing uiterlijk 15 januari 2022 naar: redactie@cosmasendamianusgroesbeek.nl en **maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00** van een lokale ondernemer. Gelieve daarbij je naam, adres en telefoonnummer te vermelden! De oplossing van de vorige prijspuzzel was "Honderd". De winnares, woonachtig aan de Gen. Gavinstraat, heeft haar prijs inmiddels ontvangen.

BOEKENTIP:

Hans
 Bouwma
 "Taal Naar
 Je Hart"

KBO Groesbeek/
 De Horst
 Organisatie van Senioren
 Kijk voor alles wat deze
 organisatie u te bieden heeft
 op de website:
<https://www.kbogroesbeekdehorst.nl>

**De Telefoon-
 cirkel**

**U kunt voor een luisterend
 oor contact opnemen
 met pastor Peter Pot
 om deel te nemen aan de
 telefooncirkel.
 0617909384**

Kerst 2021

Als de dagen steeds korter worden weet je het: Kerst komt eraan. De dagen die verlicht worden door vele fonkelende lampjes. Overal heerst de kerstsfeer. Ik zag het in een tijdschrift: dwars over twee pagina's stond er in gouden letters: "The most wonderful time of the year!" Wat het inhoudt is heel persoonlijk, ieder beleeft kerst op een eigen manier.

Waar ik twee jaar geleden erg door getroffen werd, was zo eenvoudig en onopvallend dat je er zo aan voorbij zou lopen. Het was in Beltrum, in de Achterhoek. Het was koud en er hing een nevel, we kwamen langs een laag boerderijtje waar de tijd stil scheen te hebben gestaan. Daar, voor een klein raam met een barst erin, nog geen meter boven de grond, was een briefje geplaatst. Met dunne waterverf waren 3 pastelkleurige banen geverfd, daardoor bobbelde het papier een beetje. En met zwarte, kloeke letters stond er geschreven:

"Geef hoop, geen haat".

Wat een mooie boodschap! Is dat ook niet de boodschap dat het kind –dat in een voerbak werd gelegd omdat er nergens plaats voor hem was– ons meegaf?!

Hoop zorgt ervoor dat we niet bij de pakken neer gaan zitten. Dat we naar elkaar omkijken in een verlangen het beste te doen. Het kindje, liggend in het stro in doeken, leert ons wat ook vrede is. Haat krijgt geen kans als we vrede in ons hart toelaten. Ons hart zal zich openen. Dat zal meer licht geven dan de mooiste kerstversiering!

Fijne Feestdagen!

Netty