



“Pelgrims van Hoop” is het thema van het Jubeljaar 2025 dat door Paus Franciscus is uitgeroepen. Op Kerstavond is de “Afttrap” van dit Heiligjaar. Het is eigenlijk wel betekenisvol dat het Heiligjaar begint met de geboorte van het kind Jezus. Wil daarmee de leiding van onze kerk zeggen: Ons geloof is niet een computer die vaststaat, maar wij allen, gelovigen, twijfelaars en niet gelovigen ja, ieder mens krijgt de kans om te groeien naar het licht dat God voor ieder mens wil zijn?

Het kerstverhaal blijft bij de eenvoud van het bestaan. Rijkdom, vast zitten aan afkomst, machtig zijn is ver van het gezin dat de naam “God met ons” meedraagt. De kracht van het kerstverhaal ligt in de eenvoud.

Het beeld van de eenvoud hoort ook bij een pelgrim. De bekendste pelgrims kennen wij tegenwoordig als mensen die op weg gaan naar Santiago de Compostella. Het is een reis naar de plaats, waar volgens de traditie, apostel Jacobs geleefd heeft. Het is een tocht voor mensen die op een bijzondere manier verdieping zoeken. Zij nemen niet veel mee. Immers, op zo’n reis kun je niet veel bagage hebben, maar het is ook niet de bedoeling. Zo’n pelgrim neemt zichzelf mee en zijn medemens. Vaak hoor je van deze mensen dat zij veel meemaken. Er zijn moeilijke en vreugdevolle momenten. Zij die deze weg zijn gegaan zeggen weleens, dat niet het doel hen het meest heeft gedaan, maar de weg er naar toe.

Ik stel mij het Heilig jaar ook zo voor. Op weg met je zelf en de ander, meer heb je niet nodig. Ga naar Rome, bezoek vaker de kerk, let een keer meer op je omgeving. Dat is allemaal mooi, maar wie ben jij en wat betekent de ander voor jou? Durf je te geloven in het leven, dat sterker is dan onze angst of duisternis? Dat God met jou is? God is de hoop die de herders en de koningen op weg zetten. Wij mogen met hen gaan.

Een fijne advent, een zalig Kerstmis, gelukkig nieuwjaar en bijzonder Jubeljaar toegewenst.

Met broederlijke groet, Pastor Aloys