

Juli - september 2022

Jaargang 9, nr. 3

Cosmas en Damianus

Parochieblad van parochie H.H. Cosmas en Damianus Groesbeek

UIT(Z)WAAIEN

- de allerlaatste editie -



**EXTRA
DIK NUMMER!**

ZOMERVAKANTIE ! In deze sloteditie:

- * van de bestuurstafel * pro Deo * lief & leed * de doorgeefpen *
- * jongeren- en kinderpagina's * acties & goede doelen * winpuzzel *
- * de column van Netty * en nog veel meer! *

INFORMATIE

PAROCHIE H.H. COSMAS EN DAMIANUS

PAROCHIECENTRUM

Bezoek- en postadres:

Kloosterstraat 2, 6562 AW, Groesbeek

Openingstijden: ma. t/m vr. tussen 9.00 - 12.00 uur

T: 024-3971473 E: info@parochiegroesbeek.nl

www.cosmasendamianusgroesbeek.nl

Facebook: facebook.com/cosmas.damianusgroesbeek

Twitter: @HDamianus

Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972

Ledenadministratie: wijzigingen via parochiecentrum
(zie hierboven)

PASTORAAL TEAM

Tijdens kantooruren bereikbaar via het
parochiecentrum T: 024-3971473

Waarnemend Pastoor Aloys van Velthoven

T: 06-20164473 of 024-3590601

E: pastoor@parochiegroesbeek.nl

Pastoraal werkster Joke Huisintveld

E: j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl

T: 06-19153832

Pastoraal werker Peter Pot

E: p.pot@parochiegroesbeek.nl T: 06-17909384

PAROCHIEBESTUUR

Waarnemend Voorzitter: Aloys van Velthoven

T: 06-20164473 of 024-3590601

Vicevoorzitter: Ton Lansdaal

E: tlansdaal@bisdomdenbosch.nl

T: 073-5232025

Penningmeester/secretaris: Dick Winkel

T: 024-3978444 / 06-23166417

E: dgmwinkel1958@kpnmail.nl

Gebouwenbeheer: *vacant*

Bestuursleden:

- Barbara Pattikawa T: 06-11130073 |

barbara.pattikawa@gmail.com

- Thea van de Pol T: 06-19278055 |

jcmvdpol1@kpnmail.nl

KERKHOFBEHEER

C&D/De Horst: Tom Weber T: 06-12787297 |

tomenlidy@gmail.com

Breedeweg: Teun van Grinsven T: 06-20623972

COSMAS EN DAMIANUS

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum.

Misintenties: parochiecentrum of sacristie



(publicatie in krant graag doorgeven vóór maandag
12.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage:

NL86 RABO 0117 4059 49

Rekeningnummer algemeen:

NL82 RABO 0117 4373 52

St. ANTONIUS

St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg

T: 024-3971998

Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg

T: 06-22214898

Misintenties: sacristie/brievenbus Breedeweg of
parochiecentrum C&D (publicatie in krant via
parochiecentrum, graag doorgeven vóór maandag 10.00
uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage:

NL29 RABO 0117 4051 32

LOCATIES WAAR OOK WORDT GEVIERT:

- Karl Leisner-Mariendaal kapel,
Bellevue 9, 6561 BZ Groesbeek.

Contact beheerder (André Brouwer) T: 06-11199935

- Woonlocatie De Meent

De Meent 2, 6562 CZ Groesbeek

Contact (F. Rutten) E: f.rutten1@kpnmail.nl



**Nieuw e-mailadres
van de redactie:**

**communicatie@
parochiegroesbeek.nl**



**Geef uw email- of
huisadres door om op
de hoogte te blijven
via onze nieuwsbrief:**

**info@parochiegroesbeek.nl
of 024-3971473.**

INHOUD



De doorgeefpen
met: Frieda Rutten



"Om steeds weer een stukje voor het parochieblad te bedenken waarvan ik hoopte dat mensen er iets aan hebben, vond ik een eer en een groot plezier!". Netty Hubbers-Van Riet.

Blz. 11

Beste lezer,

Voor u ligt het laatste nummer van het parochieblad in deze stijl, met als thema: uitzwaaien.



Wij als redactie zwaaien ook uit. Wij hebben met heel veel plezier ruim twee jaar samengewerkt aan dit blad. Het was elke keer weer leuk om er voor u een zo mooi en informatief mogelijk blad van te maken en om vervolgens het eindresultaat te zien.

Net zoals nu het laatste, extra dikke nummer vol met items en informatie van en uit de parochie. Zoals het vieren van het 100-jarig bestaan van de Cosmas en Damianuskerk, wat tegelijkertijd een mooie start van het nieuwe liturgisch werkjaar is. Ook de door veel mensen alom geprezen 'mystery guest' van de achterpagina wordt onthuld (zie foto hiernaast).

Er is dus heel wat te ontdekken in dit uitzwaaiende blad!

Maar wees gerust! Er komt een nieuwe stijl van informatieverstrekking aan, actueler en meer up to date. Wij wensen de nieuwe redactie net zo veel plezier toe als dat wij hebben mogen ervaren bij het maken en tot stand komen van dit parochieblad. U als lezer tot slot bedankt voor het lezen, uw reacties en uw input.

Wij als parochie blijven vieren en doorgeven!

Adieu,
de redactie

En verder:

- Pastorale gedachte	4
- Jubileumjaar	4 en 5
- Synodaal proces	7
- Van de bestuurstafel	8
- Uit de parochie	9 en 21
- De doorgeefpen	11
- Pro Deo	13
- Lief & leed	15
- Liturgische kalender	16 en 17
- Kerk en samenleving	19
- Acties & goede doelen	20
- Bedevaarten	22 en 23
- Lied	25
- Jongeren	26
- Kind en gezin	27
- Puzzel en prikbord	29
- Ode	30
- De toekomst	31
- Column van Netty	32

PASTORALE GEDACHTE

“Er wordt hier niet gecommuniceerd?

Waarom weet ik daar niets van?”

Ik betrap mij zelf, en anderen mij erop, over hoe ik communiceer.

Je bent te vroeg of te laat met iets naar buiten brengen. Je

vertelt iets en men hoort iets anders. Communiceren heeft met

de zender en ontvanger te maken. Bij het verschijnen van het

laatste parochieblad in deze vorm ben ik mij er van bewust dat

goed communiceren belangrijk is. Dit blad was een van de

slutels waarin ruim twee jaar gecommuniceerd werd. Voor u waren de bladzijden waar eventuele

vieringen en waar lief en leed op stonden erg belangrijk. Volgens een eenvoudig onderzoek bleken

deze twee bladzijden het meest gelezen te worden. Het is voor mij en ik denk voor velen van ons

herkenbaar. Immers het is eigen aan Groesbeek, een persoonlijke benadering, de traditie en

betrokkenheid. Daarom doet het sommige mensen pijn. Het kost ons, die leiding geven aan de

parochie, ook moeite om deze beslissing te nemen. Er is veel voor en tegen afgewogen. Een

parochie wil groeien en leven maar niet afbreken. Toch... om een gezond financieel huishouden te

voeren, niet alleen nu, maar ook voor de toekomst, moest er iets gebeuren. Het zal niet alleen bij

een parochieblad blijven, als er geen verandering komt in kerkbetrokkenheid. Het is geen hobby

van niemand van ons. Ik zelf had mij een andere parochie bedacht, op financieel gebied, want ik

gun u namelijk het beste. U zult wel denken: “Dat is geen leuk verhaal” en binnenkort hebben wij

een feestje. Het kerkgebouw Cosmas en Damianus bestaat 100 jaar. Is er een reden tot feesten???

Ja, wel!!! Immers wij mogen ook dankbaar zijn voor alles wat wij mochten beleven in onze kerken.

Er wordt gedoopt, communie ontvangen, gevormd, gebeden voor vergeving en opnieuw

beginnen, getrouwd, gedankt, zieken gezalfd, mensen toegewijd en gewijd. Voor al die momenten

mogen wij dankbaar zijn. Willen wij het geloof laten groeien in ons zelf en bij de ander, dan zijn

samenkomsten belangrijk om te communiceren met God en elkaar. Wij nemen afscheid van dit

parochieblad en willen via digitale weg en een nieuwsbrief, waardoor wij lief en leed en het rooster

kunnen blijven lezen, ook blijven communiceren. Dank aan de redactie, de bezorgers en alle

medewerkers van ons parochieblad. Wij hopen dat u in de nieuwe vorm ook meedoet,

want communiceren is een werkwoord.

Met broederlijke groet, Aloys waarnemend-pastoor



Jubileumviering 100 jaar Cosmas en Damianuskerk op 25 september 2022

Op zondag 25 september om 10.00 uur is er een plechtige eucharistieviering in de Cosmas en Damianuskerk ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw!

Bisschop Gerard de Korte zal in die viering voorgaan, samen met de leden van het pastoraal team.

Het Sint Caeciliakoor, dat al die jaren in dit kerkgebouw heeft gezongen, zal ook op deze feestdag

zingen, zoals gewoonlijk onder leiding van Eugène Ceulemans, die al meer dan 30 jaar als dirigent

en organist aan dit koor verbonden is. Ook de koren Mikado en Schola Cantorum zullen aan deze

feestelijke viering meewerken. Aan het eind van de viering zal het gedenkschrift over 100 jaar

parochieleven in en om de Cosmas en Damianuskerk gepresenteerd worden door de auteur, Sjf

Schmiermann. Dit aantrekkelijk geschreven en prachtig geïllustreerd boek zal na de viering te koop

zijn voor een ‘vriendenprijsje’, met dank aan de vele sponsors.

(lees verder op bladzijde 5)

Feestweek

De eucharistieviering van 25 september is tevens de start van een feestweek, die duurt tot en met zaterdag 1 oktober. Op zaterdag 1 oktober wordt tijdens een eucharistieviering om 19.00 uur de feestweek in de Cosmas en Damianuskerk afgesloten, waarbij het koor van De Horst, Sionsheuvel en Breedeweg (HSB-koor) zal zingen, onder leiding van dirigent Wil Wijers.

Ideeën voor feestweek?

Voor de feestweek van 25 september tot en met 1 oktober 2022 zijn ideeën welkom!

Een lezing, orgelconcert, mini-concert, activiteit voor kinderen en jongeren, of ...?

Geef ze door aan één van de pastores, of aan één van de bestuursleden.

En als u wilt meewerken aan het organiseren van zo'n activiteit, is dat helemaal mooi.

Laten we er samen een fantastische feestweek van maken!

U bent allemaal van harte welkom!

Namens de werkgroep, pastor Peter Pot

100-jarig bestaan van de Cosmas en Damianuskerk in september 2022

(deel 6 en slot)

Nog enkele maanden te gaan tot de viering van het eeuwfeest met een feestelijke mis op zondag 25 september. Dan zal ook de publicatie over het jubilerende kerkgebouw en de parochie aan de bisschop van Den Bosch worden aangeboden.

Toen het boekwerkje al bij de drukker was, viel een brief bij me in de bus van Reinier Driessen.

In het schrijven haalt Driessen herinneringen op

aan zijn in 1904 geboren vader Reinier M. Driessen die als leerling-metselaar op 13- of 14-jarige leeftijd betrokken was bij de bouw van de kerk. Hij begon in zijn eentje met de funderingslagen van de omtrekmuren geholpen door enkele opperlieden die grond- en sjouwwerk verrichtten. Ruim drie jaar werkte hij aan de Cosmas en was trots op de door hem gemetselde ronde kolommen van putstenen. Het binnengedeelte van de kolommen was open, niet massief. Bij het metselen op een snoeihete dag in de zomer viel de strooien hoed van Reinier in een al hoog opgemetselde kolom en telkens als hij met zijn gezin in de kerk zat, zei hij bij de kolom rechts achter 'daar ligt mijn strooien hoed'. Zijn zoon schrijft mij in dit jubileumjaar met kennersoog: persoonlijk vind ik de kerk een prachtig monumentaal bouwwerk met fraai metselwerk, romaanse rollagen, profielstenen versieringen, met vierkante geprofileerde en ronde kolommen en de gewelven in mooie kerkelijke kleuren geschilderd.

De bouwers van toen, meent Driessen, verdienen de loftrompet! Ik zeg het hem na.



Rovers en zijn kapelaans op de plek waar het hoogaltaar komt te staan. Achter hen de bouwvallers met het omcirkelde hoofd van Reinier Driessen. De jonge metselaar zal enkele jaren later de laatste hand leggen aan het podium voor het hoogaltaar, als hij de Solnhofer natuursteentegels plaatst.

Foto ca. 1920, Bron: collectie G.G. Driessen

Sint Michael *Kringloop*



Geopend op:

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur

Inbreng van spullen kan elke maandag van 10.00 tot 16.00 uur

Telefoonnummer: 0611199935

Buiten kunt u terecht voor o.a.:

zuivelproducten, noten, groenten/fruit, snijbloemen en tuinplanten.

www.kringloopgroesbeek-sintmichael.nl

Industrieweg 19 te Groesbeek

Ook het adres voor:

Noveenkaarsen

Heiligenbeelden

Rozenkransen

Graflichten

Gerarduskalenders, enz.

SYNODAAL PROCES

Synodaal proces: uitkomsten voor wereldkerk en parochie

In onze parochie zijn in maart en april drie speciale bijeenkomsten gehouden in het kader van de bisschoppensynode in Rome in het najaar van 2023. Daarnaast is erover gesproken tijdens avonden voor ouders van communicanten en tijdens vieringen.

Wat betreft de rooms-katholieke kerk in het algemeen werden eerst de positieve kanten benoemd, zoals:

het deel uitmaken van een lange traditie en van een wereldkerk, de rijke liturgie, de rituelen voor heel de mens (*niet alleen het verstand*), de gemeenschap van gelovigen, de traditie van het kloosterleven, de vreugde waarmee het evangelie gebracht wordt.

Als gewenste veranderingen werden genoemd: bied meer vrijheid in de liturgie (*teksten, gezangen*), verruim de criteria voor de ambten (*diaken, priester*), laat meer regionale/culturele verschillen toe, maak kerkelijk huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht mogelijk, versoepel opstelling inzake levenseinde, betrek het volk/de parochianen bij benoemingen van bisschoppen en pastoors.

Wat betreft de parochie werd opgemerkt dat we veel dingen goed doen:

de warme sfeer, saamhorigheid, gastvrijheid, wijze van vieren, je mag zijn wie je bent, ruimte voor gebed en de betrokkenheid van het pastoraal team. Verder werd benadrukt dat we ons vooral moeten richten op wat mensen nodig hebben om zich thuis te voelen: het herkennen in de verhalen, rust, diepgang, bidden, bidden voor elkaar, herkenbare muziek en gezangen, jong en oud bij elkaar, peuter- en kleutervieringen, kaarsen aansteken bij Maria, pastorale huisbezoeken, betrokkenheid van parochianen onderling.

Wensen die er leven:

nieuwe gezangen, bekende gezangen, meer mensen in de kerk, teksten van deze tijd, meer uitleg van gelezen teksten, vaker koffie drinken na de viering, organiseer meer activiteiten voor kinderen, werk met korte filmpjes.

Op de bijeenkomst over de laatste levensfase kwam naar voren: je kunt beter spreken van 'blijvende verbondenheid' dan van 'rouwverwerking'; de overledene is er nog, maar anders; er staat geen tijd voor rouw; bij een besloten afscheid sluit je ook mensen buiten; pastorale huisbezoeken zijn erg belangrijk. Om alle uitkomsten te lezen zie: www.parochiegroesbeek.nl.

Het uitgebreide verslag is naar het bisdom gestuurd.

Vriendelijke groet,
Peter Pot



Voor een synodale Kerk
communio | participatio | missio

GIVT-app

Vorig jaar introduceerde de parochie de GIVT-app. In de coronatijd was er behoefte om toch mee te doen aan een collecte wanneer parochianen de eucharistievieringen via televisie of online volgden. De GIVT-app bracht de oplossing. Ook in de Mariakapel kunnen kaarsen worden betaald met de GIVT-app. Bij de introductie is er wat terughoudend op gereageerd, maar in de maand maart is € 50,00 aan collecte / kaarsen binnengekomen. **Fijn dat u ook deze weg van betalen accepteert en voor de koster betekend het minder geld afstorten en voor de parochie lagere bankkosten. Probeer het ook eens?**

Kerkbalans tot en met maart 2022

Tot en met april 2021 deed u mee voor € 29.820,00 aan kerkbijdrage.

€ 26.930,00 was het resultaat in 2022. Een daling van € 2.890,00. Bijna 10%!

Uw bijdrage is essentieel voor het samen parochie willen zijn nu en wanneer we de parochie doorgeven aan de toekomst. Daarom de vraag: heeft u al overwogen uw kerkbijdrage eens te verhogen? Veel bedragen die de parochie binnenkrijgt zijn nog gebroken bedragen toen de gulden naar de euro is gewijzigd. **De kosten van energie, gebouwen e.d. stijgen ieder jaar en daarom vragen we u de kerkbijdrage misschien ook eens te verhogen. Samen ook financieel de parochie dragen, van harte aanbevolen!**

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



Goten Sint Antonius en Dak Cosmas en Damianus

Al enige tijd lopen twee acties, een voor de reparatie van het dak van de Cosmas en Damianus en een voor de reparatie van de goten Sint Antonius. Per 30 april 2022 is er voor de reparatie van het dak € 3.420,00 gestort en voor de goten € 100,00.

Uw bijdrage op rekeningnummer NL95 RABO 0117 4081 15 wordt van harte aanbevolen. Vergeet niet te vermelden DAK CD of GOTEN STA.

Dick Winkel, penningmeester

Huismuseum 'de Kleine Heilige Geest'

Vanuit mijn huismuseum kom ik de redactie in deze laatste editie van het parochieblad bedanken voor al die jaren dat de mededelingen werden geplaatst. Mede daardoor konden de parochianen informatie krijgen van wat er in het museum te bezichtigen is. Daarvoor mijn hartelijke dank! Graag deel ik mede dat het museum blijft bestaan en de bezoekers altijd welkom zijn. Het museum van religieuze kunst en devotionalia laat zien van wat er te bezichtigen is en op welke manier het geloof werd beleefd, in het verleden tot op heden. Ook in deze moeilijke tijd is het de moeite waard om hier binnen te stappen. Door het jaar heen pas ik het museum aan, in kleur en beelden. Het is even tot rust komen en genieten van wat er allemaal te zien is. Het museum is op afspraak het hele jaar door te bezichtigen. Van harte welkom!

Diny Kuijpers-Rutten, van Ruysdaelweg 37 Groesbeek, tel 024-6636755/06-11274854,
E-mail: dinyklhg@xs4all.nl, website: www.dekleineheiligegeest.nl



uit de PAROCHIE

Eerste Heilige Communie

Op 15 mei en 22 mei was het groot feest! Toen werd namelijk de Eerste Heilige Communie gevierd in de St. Antoniuskerk en de Cosmas en Damianuskerk. De foto's spreken voor zich! Zie de website www.parochiegroesbeek.nl voor meer foto's!

St. Antoniuskerk 15 mei 2022:

Fotograaf: Dennis Vloedmans



Cosmas en Damianuskerk 22 mei 2022:

Foto's: Mariola Fotografie



BLOEMISTERIJ
WILHELMINA
GROESBEEK

Voor al uw boeketten
grafarrangementen
kadoartikelen
potterie

Kon. Wilhelminaweg 12a
6562 KZ Groesbeek
Tel.: 024-397 44 59

Voor alle soorten taxivervoer

TAXI PEERENBOOM

024 - 397 12 36

JACOBS
BEGRAFENISONDERNEMING



Omdat je er met een goed gevoel
op terug wilt kijken

BGNU

Kloosterstraat 73 | Groesbeek | 024 - 3976700
www.begrafenisondernemingjacobs.nl



de DOORGEEFPEN

In deze rubriek leren we een dorpsgen(o)ot(e) kennen aan de hand van 5 standaardvragen en 1 extra vraag.
Ditmaal: Frieda Rutten



Wil je je even voorstellen?

Mijn naam is Frieda Rutten. Toen ik 4 jaar oud was, zijn wij, vader, moeder, broers en zussen van voormalig Indië naar Nederland gerepatrieerd. Ik ben al enkele jaren met vervroegd pensioen. Ruim 32 jaar ben ik als directie-secretaresse bij Philips Nijmegen werkzaam geweest. Een fantastische baan met veel internationale contacten. Al 15 jaar ben ik vrijwilligster bij de Parochie Cosmas en Damianus. (aangespoord door Jos van Rooij.) Ik heb Diny Rutten en Yvonne Hubbers wat secretariael ondersteund en ik ben nu nog steeds werkzaam in het Woon- en Zorgcentrum de Meent. Als coördinatrice van de pastorale werkgroep neem ik het administratieve gedeelte voor mijn rekening en verzorg ik samen met mijn collegae lectrices/lector, kosteressen en de pastores de wekelijkse vieringen in de Meent. Vóór de Corona-uitbraak bezochten

wij wekelijks de bewoners van de Meent en ook organiseerden wij 3x per jaar geloofsgesprekken o.l.v. de pastores en gingen we met de bewoners op bedevaart naar Kevelaer. Ook verzorgden wij gedachtenisvieringen van overleden bewoners van de Meent en nodigden wij hun familieleden uit. Eenmaal per 3 maanden komen wij (leden pastorale werkgroep en pastores) bij elkaar en bespreken de low- en highlights. Er hangt een prettige, vriendschappelijke sfeer binnen onze groep. Eenmaal per jaar gaan we met z'n allen uit lunchen. Met liefde en plezier doe ik dit werk. Verder geef ik wat administratieve ondersteuning bij een vrijwilligersinstelling in Nijmegen.

Wat of wie is je grootste inspiratiebron?

Mijn grootste inspiratiebron is Jezus Christus. Hij, die er altijd is als ik Hem nodig heb en mij nooit in de steek laat. Ik wend mij tot de Heer en voel dat ik gehoord word. Maar ook mijn aardse geestelijke leiders leren mij op de juiste weg te blijven.

Welk boek, lied of welke tekst vind je het mooist en waarom?

Psalm 23: Wetende en vertrouwend dat er straks voor mij gezorgd wordt, geeft mij vertrouwen en neemt de angst af. Bijbelteksten, geven mij rust, vertrouwen en ik kan mij berusten in het verdriet dat ik met mij meedraag.

Wat wens je de parochie toe en hoe zie je jouw rol daarin?

Van harte hoop ik dat de verbondenheid en liefde tussen parochianen versterkt mag worden en altijd aanwezig mag zijn. God is liefde en dat moeten wij aan onze medemensen doorgeven. Als je vanuit het hart denkt en handelt, volg je de weg van Jezus Christus en dat is ook de weg die wij moeten gaan.



Autobedrijf | **Muskens**



Hulsbroek 32 | 6562 JH Groesbeek | 024 - 3971352 | www.muskens.nl



Reportagefotograaf
Rudy van Duijnhoven

Website:
www.rvd-image.nl



GEBROEDERS
KERKHOFF
installatiebedrijf

- Centrale Verwarming
- Warmtepompen
- Zonnepanelen
- Airconditioning
- Gas—Water—Sanitair

Reestraat 10 — Groesbeek — Tel.024-3971427

www.kerkhoff-groesbeek.nl



Vieren en doorgeven

Bij gelegenheid van het laatste parochieblad en het de laatste keer als redactielid schrijven hieraan, lijkt mij het goed om het over vieren en doorgeven te hebben. Vieren doen wij in de liturgie. De mis betekent letterlijk: vieren. In dat vieren beleven wij het geloof dat ons doorgegeven is door de mensen voor ons. De apostelen gaven hun geloof door, de evangeliën werden doorgegeven. Zo groeide de christengemeenschap uit en mensen gingen samen het geloof vieren. Door de eeuwen, moeilijkheden, vervolgingen, angst, vreugde en geluk heen werd er gevierd en doorgegeven.

Onze kerk viert ook de sacramenten ons doorgegeven door de Heer zelf. Weten wij zelf eigenlijk nog wel wat er gevierd wordt? Wat de rituelen en feesten inhouden die er bijhoren? Ik kan u boeken aanraden met de titels: "*Je ziet het ene*" en "*Die in ons wonen*" van pastor Herwi Rikhof! Hij beschrijft hierin heel helder en duidelijk wat er gevierd wordt en wat de inhoud is van een sacrament, feest of gezang dat erbij hoort. Zo geeft hij ook weer de oude tradities door.

Ook hier in Groesbeek wordt er al eeuwen gevierd en het geloof doorgegeven. En dat al een eeuw in de huidige parochiekerk! Dit feit wordt uitgebreid gevierd. Vieren en doorgeven zijn werkwoorden. Dat houdt in dat wij samen als gelovigen ons zullen moeten inzetten, zichtbaar blijven zijn en uitdragen dat wij bij een zegevierende kerk horen (*al lijkt het in onze tijd niet zo*). Ja, dit kost enige moeite en inzet als gemeenschap. Ook het maken van dit blad kostte ons moeite en zeker de inzet van onze hoofdredacteur was enorm. Maar de moeite maakte plaats voor mooie gesprekken, uitwisseling, verdieping en discussie. Kortom, het waren fijne, waardevolle momenten van samenzijn om zo voor u een, hopelijk mooi, parochieblad te maken.

Zoals ik al zei: doorgeven is een werkwoord en werk is beweging. Ook het parochieblad is onderhevig aan tijd en beweging en nu is dus de keus gevallen op een andere opzet en stopt deze manier van doorgeven. Wij maken ruimte voor nieuwe mensen en andere stromen om het geloof door te geven, waar en wat te vieren, samen te zijn, enz. Zelf wil ik de pastores bedanken voor de ruimte die mij gegeven is, de redactieleden voor de fijne samenwerking en u voor het lezen ervan. Dit alles deed ik graag voor u de parochie en natuurlijk PRO DEO oftewel: voor God.

VREDE en ALLE GOEDS!

Martijn pouwelsen

Oblaat (*dat houdt in dat ik als leek verbonden ben aan de Benedictijner abdij te Doetinchem*)





GROESBEEK

OPTICIENS EN AUDICIENS

uw vakman voor horen en zien

Dorpsstraat 14 6562 AB Groesbeek

Tel.: (024) 397 66 68 info@optiekgroesbeek.nl

www.optiekgroesbeek.nl

*“ Voor een waardig afscheid van jouw dierbare
waarbij alle tijd en ruimte is om het
op jouw manier te doen”*

- Uitvaart van A tot Z geregeld
- Maatwerk
- Ook opbaarmogelijkheden in Groesbeek
- Persoonlijke benadering
- Betrokken begeleiding
- Invulling van de afscheidsdienst



UITVAARTVERZORGING

Marie-José

verzorging, begeleiding en spreker bij afscheid

Wylerbaan 19 | 6561 KN
Groesbeek

06 - 10663444

www.uitvaartverzorging-mariejose.nl

LIEF & LEED

GEDOOPT:

22-05-2022: Kae Wijers

Wij feliciteren de gedoopte en hun naaste familieleden met deze bijzondere gebeurtenis!

OVERLEDEN:

12-03-2022 Truus Driessen-Janssen, 88 jaar

18-03-2022 Jos Bekers, 75 jaar

21-03-2022 Nel Thijsssen-Vissers, 95 jaar

22-03-2022 Wieske van Eck-van Wezel, 93 jaar

29-03-2022 Rein Rutten, 84 jaar

29-03-2022 Thé Verriet, 77 jaar

30-03-2022 Dien van Loon-Janssen, 74 jaar

31-03-2022 Truus Poelen-Coopmans, 84 jaar

01-04-2022 Helena Janssen-Lammerts, 75 jaar

03-04-2022 Ed Koenen, 81 jaar

23-04-2022 Mientje Eijkhout-Schmitz, 85 jaar

30-04-2022 Tonny v. Kesteren-Kersten, 89 jaar



05-05-2022 Gerrit Peters, 92 jaar

06-05-2022 Lies Langeveld-Poorts, 90 jaar

15-05-2022 Rinus Heijmans, 75 jaar

17-05-2022 Drika Derksen-Wijers, 91 jaar

21-05-2022 Nel Schoonenberg-Bögels, 79 jaar

30-05-2022 Chris Ebbbers, 83 jaar

Ons medeleven gaat uit naar hen die achterblijven. Moge ons geloof in de verrijzenis tot steun zijn om het verlies te dragen en de hoop op een weerzien levend houden!

Alles heeft zijn tijd

*Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.*

*Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen,*

*een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen.*

*Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen,*

*een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.
Er is een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen,*

*een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien.
Er is een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen,*

*een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.
Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog
en er is een tijd voor vrede.*

*God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd
gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd
gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet
van begin tot eind doorgronden.
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is
weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven
te genieten.*

*Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed
doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam
heeft verworven, is dat een geschenk van God.*

Prediker 3, 1-8.11-13

liturgische KALENDER

Elke dinsdag- en donderdagmorgen is er om 09.00 uur een eucharistieviering in de Cosmas en Damianuskerk. Bij bijzondere omstandigheden (bijv. vakantie) is er een woord- en communieviering.

Rooster 16 juli t/m 7 oktober

Dag	Datum	uur	Kerk	Voorganger	koor	Viering
WEEK VAN ZATERDAG 16 T/M VRIJDAG 22 JULI						
Zaterdag	16-07-22	17.00	De Meent	H. Reijnen		H. Mis
		19.00u	C&D	Pastoraal team	HSB	Vierdaagse mis
		19.00	Kloostertuin	H. Reijnen		H. Mis
Zondag	17-07-22	09.30	Antonius	K. Bruin		H. Mis
		10.00	C&D	P. Pot	St. Caecilia	WoCo
WEEK VAN ZATERDAG 23 T/M VRIJDAG 29 JULI						
Zaterdag	23-07-22	17.00	De Meent	P. Pot	Seniorenkoor	WoCo
		19.00	Kloostertuin	H. Reijnen		H. Mis
Zondag	24-07-22	09.30	Antonius	P. Pot		WoCo
		10.00	C&D	H. Reijnen	St. Caecilia	H. Mis
WEEK VAN ZATERDAG 30 JULI T/M VRIJDAG 5 AUGUSTUS 18e zondag door het jaar						
Zaterdag	30-07-22	17.00	De Meent	H. Reijnen		H. Mis
		19.00	Kloostertuin	H. Reijnen	Seniorenkoor	H. Mis
Zondag	31-07-22	09.30	Antonius	werkgroep		WoCo
		10.00	C&D	P. Pot	St. Caecilia	WoCo
Vrijdag	5-08-22	19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven		H. Mis
WEEK VAN ZATERDAG 6 T/M VRIJDAG 12 AUGUSTUS 19e zondag door het jaar						
Zaterdag	6-08-22	17.00	De Meent	A. van Velthoven		H. Mis
		19.00	Kloostertuin	H. Rikhof		H. Mis
Zondag	7-08-22	09.30	Antonius	K. Bruin		H. Mis
		10.00	C&D	A. van Velthoven	St. Caecilia	H. Mis
WEEK VAN ZATERDAG 13 T/M VRIJDAG 19 AUGUSTUS Maria ten hemelopneming						
Zaterdag	13-08-22	17.00	De Meent	P. Pot	Seniorenkoor	Maria ten hemelopneming, WoCo
		19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven		Maria ten hemelopneming, H. Mis
Zondag	14-08-22	09.30	Antonius	P. Pot	HSB	Maria ten hemelopneming, WoCo
		10.00	C&D	Jim Schilder	St. Caecilia	Maria ten hemelopneming, H. Mis
WEEK VAN ZATERDAG 20 T/M VRIJDAG 26 AUGUSTUS 21e zondag door het jaar						
Zaterdag	20-08-22	17.00	De Meent	A. van Velthoven		H. Mis
		19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven		H. Mis
Zondag	21-08-22	09.30	Antonius	A. van Velthoven	Seniorenkoor	H. Mis
		10.00	C&D	K. Bruin	Schola Cantorum	H. Mis
WEEK VAN ZATERDAG 27 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 2 SEPTEMBER 22e zondag door het jaar						
Zaterdag	27-08-22	17.00	De Meent	P. Pot		WoCo
		19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven		H. Mis
Zondag	28-08-22	09.30	Antonius	J. Huisintveld		WoCo
		10.00	C&D	P. Pot	St. Caecilia	WoCo
Vrijdag	2-09-22	19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven		H. Mis
		19.30	C&D	J. van Rooij		Meditatie
WEEK VAN ZATERDAG 3 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 9 SEPTEMBER 23e zondag door het jaar						
Zaterdag	3-09-22	17.00	De Meent	A. van Velthoven	Seniorenkoor	WoCo
		19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven		H. Mis
Zondag	4-09-22	09.30	Antonius	K. Bruin		H. Mis
		10.00	C&D	A. van Velthoven	St. Caecilia	H. Mis
Maandag	5-09-22	10.00	Kerk de Horst	A. van Velthoven	HSB	Kermismis
Dinsdag	6-09-22	14.00	C&D	J. van Rooij		Ziekendienst
WEEK VAN ZATERDAG 10 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 16 SEPTEMBER 24e zondag door het jaar						
Zaterdag	10-09-22	17.00	De Meent	J. Huisintveld		WoCo
		19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven		H. Mis
Zondag	11-09-22	09.30	Antonius	J. Huisintveld	HSB	WoCo
		10.00	C&D	A. van Velthoven en P. Pot	St. Caecilia	Ziekenzondag, gezamenlijke ziekenzalving

liturgische KALENDER

WEEK VAN ZATERDAG 17 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 23 SEPTEMBER 25e zondag door het jaar Vredesweek						
Zaterdag	17-09-22	17.00	De Meent	A. van Velthoven		H. Mis
		19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven	Seniorenkoor	H. Mis
Zondag	18-09-22	09.30	Antonius	K. Bruin		H. Mis
		10.00	C&D	Geen viering		
		10.00	Protestantse Kerk	J. Huisintveld en Janneke Ruijs	St. Caecilia	oecumenische viering
WEEK VAN ZATERDAG 24 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 30 SEPTEMBER 26e zondag door het jaar FEESTWEEK 100 JAAR COSMAS EN DAMIANUSKERK						
Zaterdag	24-09-22	17.00	De Meent	J. Huisintveld		WoCo
		19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven		H. Mis
Zondag	25-09-22	09.30	Antonius	Geen viering		
		10.00	C&D	Mgr. De Korte en pastoraal team	St. Caecilia, Schola Cantorum en Mikado	Jubileumviering 100-jarig bestaan C&D
Vrijdag	30-09-22	19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven		
WEEK VAN ZATERDAG 1 OKTOBER T/M VRIJDAG 7 OKTOBER 27e zondag door het jaar						
Zaterdag	1-10-22	17.00	De Meent	A. van Velthoven	Seniorenkoor	H. Mis
		19.00	C&D	Pastoraal team en K. Bruin	KK HSB	Slotviering feestweek
		19.00	Kloostertuin	Geen viering		
Zondag	2-10-22	09.30	Antonius	K. Bruin		H. Mis
		10.00	C&D	Geen viering		
Dinsdag	4-10-22	14.00	C&D	J. van Rooij		Ziekendienst
Vrijdag	7-10-22	19.00	Kloostertuin	A. van Velthoven		H. Mis
		19.30	C&D	J. van Rooij		Meditatie

Glas-in-loodramen gerestaureerd

De twee glas-in-loodramen in de Cosmas en Damianuskerk zijn gerestaureerd. Het betreft de ramen met de Heilige Crispinus, patroon van de schoenmakers, en de Heilige Franciscus van Assisi. Gedurende enkele maanden zat er houtwerk op de plaats van de ramen. Deze prachtige ramen uit 1955 zijn nu weer teruggeplaatst. Zie foto's (H. Crispinus; foto links en H. Franciscus; foto rechts).





De Zuidmolen

Het winkeltje voor:

- Biologische levensmiddelen
- Kant en klare brood- en cakemixen
- Vele soorten meel en granen
 - Noten en zuidvruchten
 - Zaden en pitten etc. etc.

Openingstijden: di. t/m vr.: 08.00 - 12.00 &
ma. t/m vr.: 13.00 - 17.00 uur, za.: 08.00 - 16.00 uur
Herwendaalseweg 1, 6562 AG Groesbeek
tel.: 024 - 397 12 83

E-mail: info@de-zuidmolen.nl

Website: www.de-zuidmolen.nl

Imkerij 'De Bosrand' www.debosrand.net

Onze natuurlijk producten: lokale honing-soorten, Propolis, pollen en koninginnengelei.

In deze producten zitten antioxidanten, natuurlijk antibioticum voor een beter afweersysteem en vitaliteit. Vele leuke cadeauartikelen, honingwijn, snoep, koek, crèmes en bad-douche producten.



De imker geeft u graag advies.
Geopend: op afspraak.

Binnenveld 35
6562 ZW Groesbeek
024-3971064

Dagbesteding

voor mensen met een lichte vorm van dementie en mensen die zich eenzaam voelen.

Op dinsdag, woensdag en vrijdag in verenigingsgebouw "De Sleutel", Bredeweg 71, 6562DC Groesbeek, vestiging Natuurlijk in de Bruuk van:



Informatie bij Hans Hocksenaar
Tel. 024 3974495 of email
stichting@inndenatuur.nl
Website www.inndenatuur.nl

KWIEK ACTIEVE LEEFSTIJL

Kwiek Actieve Leefstijl is dé sportvereniging voor 50-plussers in de gemeente Berg en Dal, die fit en gezond willen blijven en van gezelligheid houden.



Voor meer informatie stuur een mail naar:
kwiekal@kpnmail.nl.
Of kijk op de website:
www.kwiekactieveleefstijl.nl

KERK en SAMENLEVING

Wandelen met aandacht

Elke laatste woensdag van de maand; wandelen in het Groesbeekse bos, in een rustig tempo met een thema. En het eerste half uur in stilte. Start: 09.45 uur bij de protestantse kerk in de Kerkstraat. Ongeveer 11.45 uur zijn we terug en steken een kaarsje aan, daarna is er koffie en thee. Iedereen die ruim een uur kan wandelen is welkom en aanmelden is niet nodig.

Het thema van mei was:

ZIJN IN MEI

*Het nestkastje
piept heel fijntjes
stemgeluiden
er zijn kleintjes.*

*Vader en moeder mees
vliegen af en aan
ik sta stilletjes te kijken maar
mij zien ze niet staan*

*Edoch,
met mijn tuingereedschap*

*in de aanslag
ben ik een gevaar.*

*Onrustige vogellijfjes
hip-hop-pen
van tak naar tak maar
durven dat laatste stuk niet aan.*

*Pas als ik stil ga staan
en rust in mij
vliegen ze weer af en aan
zijn ze zoals ze zijn in mei.*

Ria Hopman

Foto: Jannie Bakker

Je rugzak delen - Kerkkoor zingt in vele talen!

Op zaterdag 16 juli om 19.00 uur, zingt kerkkoor Horst Sion Breedeweg, de Vierdaagseviering in de Cosmas en Damianuskerk aan de Pannenstraat in Groesbeek.

De viering heeft als thema: "Je rugzak delen". Er zal in meerdere talen gezongen worden. En met toepasselijke teksten willen zij de wandelaars een hart onder de riem steken aan de vooravond van dit populaire wandelevenement.

Pastor Aloys van Velthoven gaat voor in deze dienst en ook het dweilorkest: 'Drek pak ow' zal voor opluistering zorgen.

Na afloop van de viering is er koffie en thee.

U bent van harte uitgenodigd bij deze speciale viering.



ACTIES & GOEDE DOELEN

MIVA-collecte in het weekend van 27 en 28 augustus 2022, onder het motto "Samen helpen we hulpverleners op weg"

MISSIE VAN MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ziet het als missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

MIVA GELOOFT IN MENSEN DIE ZICH INZETTEN OM ANDEREN TE HELPEN

Daarom ondersteunt MIVA al 85 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië, en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er mensen die het als hun roeping zien deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is.

miva[®]
Ondersteunt met
vervoer en communicatie



MIVA ONDERSTEUNT DEZE MENSEN MET ONMISBARE VERVOERS- EN COMMUNICATIEMIDDELEN

Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk kan MIVA de pioniers voorzien van het juiste vervoers- of communicatiemiddel. Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden. Wij als rijke westerse parochiegemeenschap kunnen deze mensen helpen door mee te doen aan de collecte of een bankstorting te doen. Mocht u nog een bijdrage willen overmaken dan kunt u dat doen door storting op de plaatselijke **Rabobank op IBANnummer NL24RABO 01174 07 550 t.n.v. het missiecomité o.v.v. "WNM 2022". Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun.**

Namens MOV, Teun van Grinsven

Onze koorstemmen voor Oekraïne, groot succes !

In drie vieringen hebben wij onze stemmen laten horen voor het onmenselijk leed welk momenteel in Oekraïne plaatsvindt.

Wij vroegen u om een kleine bijdrage voor dit doel bij het uitgaan van deze vieringen.

Uiteindelijk kon onze penningmeester € 800,00 overmaken op giro 555.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Kerkkoor Horst Sion Breedeweg



uit de PAROCHIE

Bijbel lezen

"Waar twee of meer in Mijn naam samen zijn ben Ik aanwezig".

We lezen in een kleine groep de lezingen van de zondag die voor ons ligt en proberen met elkaar de woorden van de Heilige Schrift te ontvangen in het hart.

Welke zin springt eruit en raakt iets aan? Hoe vertaalt ieder van ons dat

naar de kleine dingen van het leven van alledag? In het met elkaar lezen, stil zijn, ervaringen uitwisselen ontvouwt zich iets van het mysterie van het leven. **We komen elke eerste en derde woensdag bij elkaar in het pastoraal centrum, Pannenstraat 1 van 10.00 - 11.30 uur.**

Aanmelden bij het secretariaat van de parochie (info@parochiegroesbeek.nl) mag, maar hoeft niet. Iedereen die geïnteresseerd is in de betekenis van de verhalen uit de bijbel in het eigen leven hier en nu is van harte welkom.



Ria Hopman



Vrijwilligersavond

Het was een mooie lente-avond 10 mei jl. op de Bruuk. In "de Sleutel" was iets te doen en wel de vrijwilligersavond van de parochie. De opkomst was groot, de stemming goed en de sfeer gezellig. De goede toon werd gezet door onze geestelijkheid, door elkaar ludiek te plagen op het lied "Amme nooit niet, nooit meer" waarbij de zaal meezong. De verzorging van de avond was prima met ook weer heel geestig bedienend personeel (*lees: het pastoraal team*). En natuurlijk was er muziek en werd er ingehaakt op de klanken van "Mien Gruusbek".

Er waren ontmoetingen, er was gezelligheid en het bleef nog lang onrustig op de Bruuk!

Martijn Pouwelsen

BEDEVAARTEN

Bedevaart 2022 naar Kevelaer

Dit jaar gaat "onze parochie" weer op bedevaart naar Kevelaer. De coronamaatregelen zijn gelukkig niet meer van toepassing. De datum is dinsdag 9 augustus. Dat is voor de 225e keer, want de laatste 2 jaren was er geen bedevaart. Als u mee wilt met de bus dan kunt u het formulier hiernaast invullen en na de missen inleveren in de pastorieën of sacristieën van Groesbeek centrum of Breedeweg of bij de opgave-adressen. Graag uiterlijk doen vóór zondag 23 juli !!
Wilt u die uiterste datum in de gaten houden i.v.m. de reservering van de bus(sen) !!!

Het programma in Kevelaer: (LET OP: de mis is vervroegd !):

- vanuit de bus in processie naar de Beichtkapelle.
- 10.30 uur Heilige Mis, in de Beichtkapelle,
- 14.00 uur Lof met uitstalling van het Allerheiligste, in de basiliek,
- 14.30 uur (aansluitend aan het lof) kleine kruisweg, in het forum Pax Christi.

De bussen vertrekken 's middags om 17.00 uur weer uit Kevelaer.

Natuurlijk kunt u ook op eigen gelegenheid reizen.



Het coronavirus heeft in de hele wereld nu zijn grootste invloed verloren, maar toch kunnen we extra steun, troost en bemoediging vinden bij Maria, de Troosteres van de Bedroefden. Want velen zijn ons ontvallen zonder afscheid van hun geliefden. Ook de vreselijke situatie in Oekraïne en op andere plaatsen op der wereld vragen van ons gebed tot Maria, zodat alle slachtoffers en hun dierbaren troost vinden. Pastoor Aloys van Velthoven zal weer voorgaan in de mis, in het lof en in de kruisweg. Leden van de kerkkoren van Groesbeek verzorgen de zang.

We wensen iedereen bij voorbaat een mooie en zinvolle dag.

Broederschap Kevelaer Groesbeek

LET OP: De vertrektijden zijn vervroegd !!

Vertrektijden en opstapplaatsen bussen (kunnen iets afwijken):

8.45 uur Kerk Berg en Dal	9.15 uur Kerk centrum
9.00 uur Kerk De Horst	9.15 uur Kerk Breedeweg

Opgave-adressen:

Dhr. S. Meilink	Fretstraat 15
Dhr. H. Janssen	Grafwegen 10
Mw. W. Bleize	Jonkershof 38
Dhr. G. van Doorn	Paulus Potterweg 38
Berg en Dal	aanmeldadres gezocht
Pastoraal centrum	Kloosterstraat 2
Pastorie Breedeweg	St. Antoniusweg 2



BEDEVAARTEN

Ook vóór en na de missen in de kerken kan nog worden opgegeven tot uiterlijk zondag 26 juli, maar liever eerder !!

- LET OP: bij aanmelding graag het geld (€ 15,- per persoon, gepast) bijvoegen in een enveloppe met de NAAM / ALLE NAMEN er op of er in !!!
- LET OP: de bijdrage voor de bus is dus verhoogd !!
- LET OP: er kunnen GEEN misintenties worden opgeven.



Namen : _____

Opstapplaats : _____

Contactadres : _____

Aantal personen : _____ Totaal bedrag € : _____

Vrijwilliger voor de bedevaarten naar Kevelaer gezocht

Elk jaar wordt begin augustus vanuit Groesbeek een bedevaart gehouden naar het Duitse Kevelaer. Welke vrouw of man wil zich bij de organisatie, het Broederschap Kevelaer Groesbeek, aansluiten en zo, vrijwillig, de voorbereidingen en de begeleiding mee helpen gestalte te geven?

Het vergt niet erg veel tijd; in totaal 20 – 30 uur per jaar, gespreid over een periode van 5 – 6 maanden. Het gaat om het regelen van praktische en financiële zaken voor de bedevaart, het overleggen met diverse instanties en personen, benaderen van vrijwilligers voor kleine taken, klein administratie werk, het begeleiden van de bedevaart op de dag zelf en de afronding ervan.

Het is een mooie en dankbare taak als je merkt dat de bedevaartgangers een zinvolle, inspirerende en ook gezellige dag beleven en dat ook laten merken.

Hebt u interesse ? Neem dan contact op met:

Simon Meilink, Fretstraat 15, 6562 LN Groesbeek 024 -397 29 34 s.meilink@upcmail.nl



Wat is jouw stijl?

Wie onze interieurwereld binnenstapt, voelt het meteen. Oog voor detail, aandacht voor materiaal, een ongekennde collectie A-merken en advies dat je echt verder helpt. We houden van kleur. Hebben feeling voor materialen. Denken in oplossingen. En misschien nog wel het belangrijkste: we weten jouw stijl in alles voelbaar te maken.



Beleef meer in
INTERIEUR

En laat je inspireren!

Je vindt ons in
MALDEN

Sluisweg 4
(024) 399 99 00
jacobs-interieur.nl

Onze  zekerheden
over service en kwaliteit
vind je op de website.



JACOBS
THUIS & INTERIEUR
MALDEN



Jacobs. Brengt beleving in beweging

**Vertaling van: "God of the moon and stars"
lied van Kees Kraayenoord**

Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=zerIT8FA7kc>

God van de maan en de sterren
God van de homo- en singlesbar
God van onze breekbare harten, ik kom tot U
God van onze geschiedenis, God van de toekomst
Wat zal er van mij worden, ik kom tot U

God van de nederigen en de zachtmoedigen
God van de roekelozen en de wilden
God van de onverzoenden, ik kom tot U
God van ons leven en onze dood
God van onze verborgen geheimen
God van iedere ademteug, ik kom tot U

God van de rijken en de armen
God van de prinses en de hoer
God van de altijd openstaande deur, ik kom tot U
God van het ongebooren kind
God van het pure en onbezoedelde
God van de pooier en pedofiel, ik kom tot U

God van oorlog en vrede
God van de junkie en de priester
God van de beste en de minste, ik kom tot U
God van de vluchteling
God van de gevangene en de vrije
God van onze twijfel en zekerheid, ik kom tot U

God van onze vreugde en verdriet
God van de advocaat en de dief
God van ons geloof en ongeloof, ik kom tot U
God van de wonden die we dragen
God van de diepste dromen die we delen
God van ons onuitgesproken gebed, ik kom tot U

God van een verloren wereld
God van het eenzame kruis
God die naar ons is toegekomen, ik kom tot U

JONGEREN

Vormsel

Op 4 juni 2022 werden drie vormelingen door pastor Aloys gevormd. Zij konden er op 6 november 2022 niet bij zijn in verband met coronaperikelen.

Het was weer een mooie viering!

Foto's: Simon Meilink



Zeilkamp Noventus voor jongeren 12 – 18 jaar

Wil je (leren) zeilen? Ga dan mee op zeilkamp Noventus! Dit wordt georganiseerd door het bisdom Den Bosch.

Datum: 27 augustus 2022 tot en met
3 september 2022

Locatie: Holtuseiland in de Loosdrechtse
plassen

Kosten: € 250,00

Meer informatie: Neem contact op met Jong
Bisdom Den Bosch en/of kijk op:

<https://zeilkampnoventus.nl/>



ZOMERTIJD



'Kikker! Kik!' hijgen de muizen. Ze slenteren naar Kikkers bloembakje. 'Heb je wat water voor ons? We zijn uitgedroogd! Het is zoooo heet.'
'Nee, geen druppel meer,' zegt kikker. 'Kom, laten we op zoek gaan'. Achter de bloemstukken op het altaar vinden ze de gieter. Die is leeg. 'Naar de keuken!' Op hun laatste benen sjokken ze samen naar de keuken. Daar zitten de dominee en de kosteres mevrouw Bontje koffie te drinken. 'Er zit niks anders op', horen ze de dominee zeggen. 'We mogen géén water meer gebruiken. Geen auto wassen. Geen tuin sproeien.' Mevrouw Bontje vult aan: 'De vloer niet dweilen! De wc niet doortrekken! Maar dat kán toch niet!' 'Nee,' zucht de dominee. 'Maar het moet! De campagne Water-kan-later' is hard nodig met deze hitte.'

De muizen schrikken ervan. 'Water-kan-later?' piepen ze, 'Niks ervan! Wij hebben nú dorst!' en de dapperste muis klimt op het aanrecht. Er zit een sticker op de kraan: 'Water-kan-later'. Maar de spons is nog nat en die wipt hij handig over de rand. 'Plof'. De grote mensen merken niks. 'En de limonade zondag??' roept mevrouw Bontje, 'De limonade gaat toch wel door?' 'Ja!' zegt de dominee, 'De kleintjes mogen geen dorst lijden! Dat zei Jezus al!' Op de grond sabbelen Kikker en de muizen aan de spons. Die smaakt een béétje raar. Maar dat geeft niet. 'Dit is onze limonade' zeggen ze tevreden. 'Met speciale zeepsmaak'.



Waterwerkwoorden

Water is onmisbaar. Kijk maar naar deze plaatjes! Vul de 12 werkwoorden in waar water bij nodig is. Als je ze goed hebt, lees je in de gekleurde vakjes een vrolijk zomerwoord.

Water + boot =	V										
Water + keitjes =	P										
Water + glas =	D										
Water + vatenkwast =	A										
Water + zwempak =	Z										
Water + tandenborstel =	P										
Water + plant =	G										
Water + vuur =	B										
Water + doopkaars =	D										
Water + wolk =	R										
Water + douchekep =	D										
Water + supersoaker =	S										



Oplossing: Varen, Propagator, Driemen, Afwassen, Zwermen, Ploosen, Gieten, Bussen, Dopen, Regenen, Douchen, Sproeien > Vakantiesport

Uit de Bijbel

Jezus zei: 'Wie een van deze kleinen een beker water geeft, omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.'

Matteüs 10,42



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns

VAN KESTEREN



- Sloop - Riolotechniek - Grondwerk
- Bestrating - Bodemsaneringen - Afval
- Containerverhuur - Industriële Reiniging

www.vankesterenbv.nl



Sjef van Bergen

Pannenstraat 8
6562 AD Groesbeek
T (024) 397 74 77

E info@sjefvanbergen.nl
I www.bikelifegroesbeek.nl



AANNEMINGSBEDRIJF
Janssen - Groesbeek b.v.



• Utiliteits- en Woningbouw • Renovatie en Verbouwingen

Mooksebaan 10
6562 ZS Groesbeek

Telefoon 024-3975393
Fax 024 - 397 68 93
info@janssen-groesbeek.nl

Postbus 215
6560 AC Groesbeek

PUZZEL en PRIKBORD

Horizontaal

2 Discipel van Jezus van Nazareth 9 Organisme vlak na de bevruchting 11 Indianentent 13 Scholing 14 Aantekenen 16 Onderwerp 18 Aangehecht takje 19 Vette vloeistof 22 Symbool voor neptunium 23 Uit kleine deeltjes bestaand 24 Het kortwieken van planten 26 Zacht en vettig 27 Zonderling 28 Kluwen op het hoofd 29 Niet giftig 31 Lisbloem 32 Neusharen van een kat 34 Water in Noord-Holland en Flevoland 36 Makers van 'Studio Sport' 37 Deel van de week (afk.) 39 Bokswedstrijd 40 Kopergravure 42 Slowaakse topwielrenner 44 Aantekening 46 Deel van een golfbaan 48 Land in Azië 49 Stad in Italië 51 Vroomheid.

Verticaal

1 Confessie 2 Vrijwillige onthouding 3 Nummer (afk.) 4 Oude eenheid van kracht 5 Katholiek 6 Griekse godin van de blinde drift 7 Mijnheer de koning 8 Deel van Vaticaanstad (4-12) 10 Persoonlijk vnw. 12 Pastasoort 15 Blijkens de akten (Lat. afk.) 17 Symbool voor helium 20 Kleefstof 21 Krasse oude man 24 Zijrivier van de Moezel 25 Voorschrift, bevelschrift 27 Wereldkampioen wielrennen op de weg in 1979 28 Hippiemusical 30 Ongewenste muuropening 33 Familied 35 Drijvende kracht 38 Hoofdstad van Egypte 39 Bazige vrouw 41 Grote woonplaats 42 Sine tempore (afk.) 43 Herkauwer 45 Roepnaam van Dwight Eisenhower 47 Voegwoord 50 Muzieknoot.

www.wimdeweerd.com



WINACTIE !!! Puzzel je, voor de allerlaatste keer, weer mee?!

De letters in de vakjes 13,2,6,46,41,11,29 12,6,27,25,38,28,31,40,30,13,2,51 vormen samen de oplossing van deze puzzel. Stuur je oplossing uiterlijk 15 augustus 2022 naar: redactie@cosmasendamianusgroesbeek.nl en **maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00** van een lokale ondernemer. Gelieve daarbij naam en adres te vermelden!

De oplossing van de vorige prijspuzzel was "Bidden voor vrede". De winnares, woonachtig aan de Jacob van Heemskerckstraat heeft haar prijs inmiddels ontvangen.



LEESTIP!

"Die in ons wonen".
Auteur:
Herwi
Rikhof



LUISTERTIP:

Podcast:
"Katholiek leven"



GOED DOEL TIP: KINDERHULP

1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Kinderhulp helpt met een Zomerpretpakket! Een rugzak boordevol pret en zomerse avonturen. Zie: www.kinderhulp.nl

ODE!

Dit is een ode aan de schrijvers, de redactieleden en bundelaars/bezorgers, het secretariaat, de adverteerders en aan alle anderen die in al die jaren (1981- 2022) betrokken zijn geweest bij het parochieblad;



* Het soms met bloed, zweet en tranen de deadline halen *
de creativiteit uit het topje van je tenen laten komen * in de
computer opgestelde teksten ineens kwijtraken, *zucht*, en weer
opnieuw beginnen * het urenlang zoeken naar die ene passende foto (*en hoe zat het ook
alweer met de auteursrechten/de AVG*)??? * eindeloos mensen achter de broek aanzitten
voor aanlevering van hun kopij (*zucht 2*) * teamwork, yes! * oeverloos vergaderen * en dan
ineens de inspiratie vinden, maar ook elkaar inspireren * samen veel plezier hebben én
en passant de laatste nieuwtjes uit het dorp delen ... *

* Spierballen inzetten voor sjouwwerk * zorgen dat alle locaties bevoorrad worden *
tegen stápels brieven, vastenactiezakjes en strookjes aankijken; waar te beginnen? Elkaar
motiveren, schouders eronder en vervolgens met z'n allen de bijlagen in het parochieblad
leggen * rennend langs de tafels rapen, gebakje erbij, * voldoening: klus geklaard! *
* naar wie moet het parochieblad, wie zijn de bezorgers? Dat nauwkeurig bijhouden *

* Het door weer en wind het parochieblad bij de parochianen bezorgen (*oefff, gelukkig: hij
is droog gebleven*)! * ongemerkt aan je 10.000 stappen komen * jarenlange trouwe dienst
en soms zelfs even de wijk van een andere bezorger overnemen *

* Het mede mogelijk gemaakt zijn van het parochieblad door de ondersteuning van alle
adverteerders!!!

*** Kortom: ode aan de betrokkenheid bij de parochie ! ***



DE TOEKOMST

Een blik vooruit van de werkgroep communicatie

Op deze laatste bladzijde van dit laatste parochieblad willen we als werkgroep communicatie natuurlijk graag het laatste woord hebben. Nu het laatste parochieblad is verschenen, wordt het tijd om naar de toekomst te kijken! In het vervolg zult u het nieuws over de parochie lezen in het Gemeentenieuws en in de nieuwsbrief. Deze laatste zal ook de liturgische agenda bevatten en lief en leed. **Op de nieuwsbrief kunt u zich abonneren. Als u een mailadres hebt, kan deze naar u gemaïld worden, anders wordt hij bij u thuis bezorgd.**

Wij wensen u ook in de toekomst veel leesplezier!



Werkgroep communicatie

Geef u op voor de nieuwsbrief:

info@parochiegroesbeek.nl
of 024-3971473.

Hebt u kopij voor het Gemeentenieuws of voor de nieuwsbrief?

Graag!

U kunt het mailen naar:

communicatie@parochiegroesbeek.nl.

We houden contact via:

- * de nieuwsbrief
- * het Gemeentenieuws
- * Facebook
- * onze actuele website

en natuurlijk via:

- * de kerk!

Oproep nieuwe leden werkgroep communicatie

Wij zijn dringend op zoek naar hulp voor de werkgroep communicatie!!!

Deze werkgroep zorgt voor alle communicatie over en in onze parochie Cosmas en Damianus. Je moet daarbij denken aan: de opmaak van een nieuwsbrief/advertentie, het beheer en onderhoud aan de website, het plaatsten van teksten en foto's op Facebook en andere media, het samen overleggen, het schrijven van een tekst. Uiteraard is er de mogelijkheid voor begeleiding en cursus om te leren werken met de softwareprogramma's, afhankelijk van wat je wilt gaan doen.

Ben of ken je iemand die geïnteresseerd is? Meld je aan, doe dit voor de parochianen Groesbeek! Mail of bel voor meer informatie naar: j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl

Geloven doe je met je



communiceren doe je samen!

Juli 2022

Het is nooit te voorspellen hoe dingen zullen lopen. Het bakken van een cake, een proefwerk, de vakantie, een leven....

Als je erop terugkijkt zul je denken: "*Dat het zo liep zag ik niet aankomen*". Het is ook maar goed ook dat alles geen uitgestippelde lijn is. Zo is er plaats voor afslagen, verbeteringen, soms mislukkingen maar soms ook voor een wonder. Op sommige dingen hebben we wel invloed, maar dan nóg hebben we niet alles in de hand. Zoals John Lennon al zei: "*Het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt*". Over een vooruitziende blik gesproken...

Toch maakte ik ook iets moois mee waarin duidelijk werd, dat er ook zekerheden zijn waar je altijd op kunt vertrouwen. Zo eenvoudig en puur, maar van een ontroerende schoonheid waardoor ik getroffen werd door een diepgeworteld gevoel van rust. "*Ja*" dacht ik, "*dat wij dit geschenk elke dag weer krijgen is zo troostrijk! Dat het niet donker blijft, dat het donker altijd weer plaats maakt voor licht*".

Het was een kleine ceremonie in de St. Stevenskerk. We moesten er al heel vroeg in de ochtend zijn, liepen door een stille stad er naar toe. Met een groepje mensen en een voorganger in mooie middeleeuwse kleding voorop schuifelden we zwijgzaam door de kerk, ieder met zijn eigen gedachten. Bij een grote raampartij bleef de voorganger staan, tikte een paar keer met een stok op de grond en wees toen met een wijds gebaar naar het raam. Hij zei: "*Zie daar het licht. Elke morgen weer*". Daar zag ik het: de zonnestralen gleden over de ramen en zette alles in een gloed. En dat zinnetje: "*Elke morgen weer*" geeft een handvat en maakt dankbaar.

Netty.

